

H. P. Blavatsky 1831-1891

EN KRONOLOGISK GENNEMGANG AF BEGIVENHEDER I HENDES LIV

(Baseret på forskellige tilsvarende engelske udgaver)

FØDSEL FORÆLDRE OG FAMILIE

Fødenavn og kælenavne: *Helena Petrovna de Hahn*. Kaldt *HPB*. Også kaldt *Sedgmika* ("Syveren", givet af tjenestefolk da hun var baby). *Lelinka*, (givet af lillesøster Vera om hende. Sylvia Cranstons bog, p. 12). Måske en lille udgave af den Slaviske Kærlighedsgudinde "Lel". Eller måske "Lele", som betyder den lille grædende eller lignende). *The Old Lady* ('Den Gamle Dame'). *Radda-Bai* (pseudonym ved hendes Russiske artikler). Født 11/12 August 1831 ved "midnat" ifølge dåbsattesten. Ifølge astrologer i Indien ved TS Adyar hovedsædet: kl. 1.42 A.M., lokal tid. Daniel Caldwell, specialist i H. P. Blavatsky angiver samme tidspunkt. (Fødsels-tidspunktet: *The Theosophist*, Vol. XV, October, 1893, pp. 12-17)



Blavatsky fødested Ekaterinoslav. I dag Blavatsky Museum.
(Billedet er fra år 2013)



H. P. Blavatsky (1831-1891)

Fødested: *Ekaterinoslav* (eller Dnipropetrovsk), Ukraine, i det tidligere stor Rusland – En kolera epidemi hærgede på den tid. Under barnedåben gik der ild i præstens kjortel, fordi den 3 år gamle tante Nadja Fadeyev tabte det lys hun sammen med andre skulle stå med bag præsten. Ilden blev hurtigt slukket. (INCIDENTS in THE LIFE of MADAME BLAVATSKY, 1886, p. 19.)

Fader: *Peter Alexeyevich de Hahn*, 1798-1873. Kaptajn, senere Oberst, i artilleri i Tsarens styrker, hos Tsar Nicholas 1st, the "Iron Tsar."

Moder: *Helena Andreyevna Fadeyev*, 1814-1842, ældste datter af Andrey Mikhailovich de Fadeyev og Prinsesse Helena Pavlovna Dolgorukovna. Moderen til HPB var en velkendt forfatter i datidens Rusland. - Hun udgav nogle smukke digte og en række noveller; blandt andet om kvinders rettigheder. Og hun



HPB's moder (1814-1842)

oversatte desuden under pseudonymet "Zenaïda R-va" flere bøger af Sir Edward Bulwer-Lytton, (1803-1873). Forfatteren til den berømte bog "Zanoni" (1842) og andre værker. Blavatsky's moder døde i 1842, da Blavatsky var 11 år gammel.

Bedste-fader: *Andrey Mikhailovitch de Fadeyev (1789-1867)*; Geheimeråd for Zar Kejseren i Rusland. Og 1846-1867 var han Direktør for Departementet for Stats Landområder i Kaukasus. Og en overgang Civil Guvernør for Saratov regionen. Tilknyttet Kalmyk-stammerne i regionen.

Bedste-moder: *Prinsesse Helena Pavlovna Dolgorukaya (1789-1860)*. Talte fem sprog, og var botaniker. Hun havde et museum i Guvernør huset for planter i regionen Kaukasus (Dagestan, Tjetjenien, og andre områder nærved Ukraine).

Oldefar: *Prince Paul Vassilyevitch Delgoroukov (1755-1837)*. En studerende siges det indenfor alkymi, magi, og en kabalist. HPB blev ofte blive fundet i hans bibliotek i færd med at læse de mange spændende og sjældne visdoms bøger, som var i biblioteket. Det skete især efter Blavatsky's moder døde da hun var 11 år gammel. Blavatsky blev derefter overdraget til hendes bedste-moders omsorg i byen Saratov, en by i det syd-vestlige Rusland ved Volga-floden ca. 1.000 km øst for Blavatsky's fødeby. (HPB Speaks, II, 62. "HPB" af Cranston, 1993, p. 18, 31-35.) - Huset de havde var et stort et med mange værelser og *tre* etager; den ene etage er med tiden sunket under vejens niveau, hvilket kan skimtes på det øverste billede, og tydeligt ses på andre billeder af dette hus eller palæ.

Sommerhuset (*datche*), se nederste billede, lignede et lille slot fra middelalderen og rummede mange gallerier i kælderen, og underjordiske gange og passager. Sommerhuset

("slottet") blev bygget af Panchulidze familien. Og de brugte førhen så vidt vides blandt andet dets underjordiske rum til fangerum for nogle forviste krigsfanger. En af HPB's mange guvernanter fortalte en grusom historie om tortur af arbejdsfolk og en ung pige tortureret til døde af den grumme forvalter fordi hun afviste hans tilnærmelser. Og om at der måske var spøgelse og genfærd i de underjordiske gange. De underjordiske gange var så vidtstrakte og forgrenede at man kunne blive væk dernede. Det var i de underjordiske gange og rum at H. P. Blavatsky ofte gemte sig, når hun stak af fra hendes Guvernanters skoleundervisning. For ingen havde særlig meget lyst til at gå der ned alene. Her læste hun f.eks. bogen Salomons Visdom i kælderen, vist nok i en slags protest over en undervisning som hun sikkert mente ikke handlede om visdom. Det følgende er muligvis kun rygter. Det siges at biblioteket efterladt af HPB's oldefar i selve Guvernør huset



Guvernør Huset i Saratov, cirka år 1964. Her boede H. P. Blavatsky fra år 1842.



Sommerhuset ("Slottet") i Saratov med underjordisk galleri, tunneler og gange. Her boede H. P. Blavatsky især fra år 1842.



rummede nogle af de meget sjældne værker lavet af den mysteriøse skikkelse: *Greven af Saint-Germain*. Det siges også at oldefaderen muligvis mødte *Greven af Saint-Germain*, (1710 – 1784?, eller senere), mens han levede.

(Greven af Saint-Germain døde med ordene: "Hjem. Fejltagelse, fuldkommen fejltagelse!") Dette ifølge Mester KH. Mahatmabrev Nr. 49 til A. P. Sinnett.

Saint-Germain's gode ven var Friherre *Adolph F. von Knigge* (1752-1796.) H. P. Blavatsky skrev i hendes ordbog *The Theosophical Glossary*, at *Greven af Saint-Germain* ville komme igen ved den store krig i de 20. århundrede i Europa. - (Se Isabel Cooper-Oakley's bog "*The Comte de St. Germain*", 1912. Det siges at være *Greven af Saint-Germain* som optræder i bogen *Zanoni*, (kap. 6), som den mysteriøse fremmede, der får den franske Jacques Cazotte til at forudsige den Franske Revolution og skæbnen for folk ved et middagsselskab. Forfatteren Jean-François de La Harpe (1736-1803) var med til begivenheden og har nedfældet historien som i dag opbevares i Paris.)

Søskende: *Sasha* (1832-1833), døde efter kort barndom ca. ½ år gammel), *Vera* (1835-1896), *Leonid* (1840-1885) BCW, Vol. I pp xxv – xlv

Søsteren Vera blev senere gift som *Vera Petrovna de Zhelihovsky* (eller Vera Jelihovsky) og var med i Theosophical Society og besøgte Blavatsky flere gange mens hun levede, i forskellige lande. Vera udgav en bog der indeholder en beskrivelse af Blavatsky's barndom. "*Juvenile Recollections, compiled for my Children*" jf. A. P. Sinnett. Lillesøster Vera udgav artikler i tidsskriftet *Rebus* i Rusland om både H. P. Blavatsky og andet. Også en serie artikler med titlen "The Truth about Helena Petrovna Blavatsky",



Lillesøsteren
Vera Jelihovsky (1835-1896)

Rebus, St. Petersburg, 1883. En artikel HPB ikke var så glad for kan vi læse; redaktøren havde pilleret ved indholdet. A. P. Sinnett har blandt andet brugt indholdet fra disse artikler til hans centrale biografi over H. P. Blavatsky, som blev skrevet mens H. P. Blavatsky levede. Biografien hed: "The Incidents in the Life of Madame Blavatsky", 1886, af A. P. Sinnett. INCIDENTS in THE LIFE of MADAME BLAVATSKY, 1886, p. 31-33, p. 50, p. 74, p. 80-81, p. 87-88.

Broderen Leonid blev uddannet jurist i Moskva og senere ansat som dommer. HPB SPEAKS Vol. II p 78.

Niecen: Vera Vladimirovna Johnston (født de Zhelihovsky) (1864 – 1923) var Blavatsky's niece og gift med Charles Johnston, sanskrit-kyndig m.m. Denne Vera var datter af Blavatsky's søster Vera Jelihovsky (1835-1896).

Fødsel til Ægteskab – 20 år med ungdom 1831-1851

Uddannelse af en Russisk Adelskvinde.

1831-34 Levede i Ekaterinoslav - Romankovo – Odessa. Født i Ekaterinoslav (Dnipropetrovsk) i nutidens Ukraine ved floden Dnieper.

1832-1833 Sasha/Alexander lillebror fødes og dør kort efter af en børnesygdom. Han blive kun få måneder gammel. Han dør i Romankovo lige udenfor det gamle Ekaterinoslav, og er begravet der.

1834 HPB og hendes moder rejser til Odessa til bedsteforældrene, hvor bedstefaren Andrey Mihailovich de Fadeyev er kommet til at sidde i trustee panelet for kolonisterne der. BCW. Vol. I, xxxi.

1835 HPB's lillesøster Vera fødes i Odessa. Se tidligere.

1836-7 Faderen udposteres til Sankt Petersburg. Familien flyttede der til. Det var her H. P. Blavatsky's moder under synonymet Zenaïda R-va begyndte at oversætte værker skrevet af Sir Edward Bulwer Lytton fra engelsk til russisk. En side-note: I denne by boede en meget kendt videnskabsmand: W. P. Wassilief, (1818-1900). Han skrev værket *Der Buddhismus* (1863), (se <https://archive.org>) som Blavatsky refererer til i hendes værk *The Secret Doctrine*. Vi taler om professor W. P. Wassilieff fra St Petersburg's Academy of Sciences. - Også kaldt Vasily Pavlovich Vasilyev eller Wassiljew. - Han bragte et større antal Buddhistiske skrifter med sig hjem, og kunne selv Tibetansk. Han opholdte sig i Kazan i Rusland. I Kazan underviste man i Tibetansk og Kinesisk allerede i 1837 eller før. Han var i en periode leder af Orientalske studier i 1886 i St Petersburg Academy of Sciences for studier over Buddhisme i Rusland, dog ansat i 1878 i en anden stilling. Gelugpa Buddhisme var den centrale lære blandt Buddhisme retninger som påvirkede Rusland i denne periode og i årene forud for den tid siger nutidig historisk forskning.

Husk også på at Kristendommen i Rusland den gang flere steder var meget mystiker gnostisk. Blavatsky gør selv opmærksom på dette i en artikel.

1836-7 Rejser for at besøge bedste-forældrene i Astrakan, Kaukasus, derefter til Poltava, Ukraine.

1838 Odessa

1839 Dec. Til bedste-forældrene i Saratov ind til Juni 1840.

1840 Broderen Leonid fødes. Leonid blev uddannet som jurist. Han var atletisk bygget. Han troede ikke på noget eller nogen. Dvs. ind til begivenhederne i Pskov i 1859-1860, hvor HPB fik ham overbevist om, at der var mere mellem himmel og jord. (The Incidents in the Life of Madame Blavatsky, af A. P. Sinnett, 1886, p. 87-88)

1841 Ukraine.

1842 Odessa – d. 6. Juli -- Moderen dør. -- HPB og hendes søskende sendes til Saratov og bor hos bedste-forældrene da HPB er 11 år gammel. Før den tid var hun i Astrakhan sammen med bedstemoderen og bedstefaderen. Bedstefaderen A. M. de Fadeyev var blev udpeget til Trustee for Kalmuk stammerne i Astrakhan. Blandt dem var der en række Tibetanske Buddhister. (Kingsland: THE REAL HPB, p. 38)

H. P. Blavatsky var clairvoyant og så mestrene fra barnsben skriver hun selv. Hun skriver selv at hun som barn på en måde var en slags søvngænger. Fra lillesøsteren har vi, at hendes seng ofte var tom om natten. Hun blev som regel først fundet efter en længere søgen, og som regel i det mest fjerne egne af hendes bedste-forældres store hus. Enten fundet i den fjerneste krog på loftet, eller i et ubrugt værelse i et klædeskab, eller i kælderen med dens mange gange gående rundt talende med usynlige venner. Eller endda udenfor huset, men altid i nærheden. *Og Blavatsky kunne flere gange meget mærkeligt blive fundet enten dybt sovende eller halvt sovende bag enhver dør, som var låst ude fra, som hun ikke burde kunne være kommet ind af; og hun forsvandt til tider også lige så mysteriøst om dagen(!); jf. lillesøster Vera's fortællinger som A. P. Sinnett citerer. Blavatsky var ude at stand til at forklare de mærkelige hændelser. (Min tanke er: Dematerialisering og rematerialisering af hendes fysiske krop; tilføjet af Morten Nymann). Nogle nætter i hendes barndom lå hun og talte som om hun var i trance og fortalte om andre verdener og mystiske hændelser og ting. Og til tider kunne man stille hende spørgsmål sådanne nætter og få hjælp til at finde forsvundne ting. Hvis hun var i godt lune. - H. P. Blavatsky var uden tvivl ikke det nemmeste barn at håndtere for guvernanterne og andre pga hendes impulsive sind. Og mere end én gang forsøgte ortodokse Kristne blandt tjenestefolk m.m. da også at helbrede hende med hellig vand, da de troede at djæveln boede i hende, fordi hun havde specielle evner og var synsk som barn. Fra en anden vinkel, så var H. P. Blavatsky meget venlig og havde meget humor allerede som barn. Og allerede i barndommen viste H. P. Blavatsky meget ekstra venlighed overfor de som var fattige eller af såkaldt lavere klasse. Og legede hellere med dem end de rige børn. Ofte sad H. P. Blavatsky i kælderen ved et højt beliggende jerngitter vindue i den anden ende installeret med et oprettet "tårn" af itu brudte stole og borde m.m. Der ville hun skjule sig i timevis og læse hendes favorit (trods) bog: Salomons Visdom. Så kunne hun i god tid høre fredsforstyrre ankomme. (Sikkert Visdommens Bog på dansk: "Visdommens Bog, Salomons Visdom, jødisk skrift, optaget blandt apokryferne til Det Gamle Testamente. Bogen er blevet til i de sidste århundreder f.Kr.,*

formentlig i Alexandria, og det jødiske indhold er præget af orientalsk mytologi og græsk filosofi. Bogen er formet som en tale af kong Salomon til de hedenske konger: Kun ved at opnå indsigt i den guddommelige visdom og handle retfærdigt kan de bevare deres magt. Bogens sidste del illustrerer visdommens virke i historien." Se Gyldendals Leksikon på Internettet). Dette var sikkert den protest som H. P. Blavatsky tilbød de som ville slæbe hende hen til Guvernanten med henblik på skole terperi m.m. (Incidents af A. P. Sinnett, p. 31-34)

H. P. Blavatsky's tante (Nadja Fadeyev) skrev til A. P. Sinnett:

"...vi som kender hende i gennem tid kan tale om hende med vished, ikke kun ud fra ubearbejdet beretning. Fra hendes tidligste barndom var hun anderledes end nogen anden person. Meget livlig og meget begavet, fyldt med humor, og med det mest bemærkelsesværdige mod; hun slog alle med forbavselse ved hendes egenrådige og beslutsomme handlinger. I hendes tidligste ungdom og knapt blevet gift bortskaffede hun således sig selv i et vredt humør, forlod hendes land, uden hendes slægtnings viden eller hendes mands, som ulykkeligvis var en mand som på alle måder ikke egnede sig til hende..."....."....men ikke så snart som hendes guvernante gav hende en bestemt ordre om at gøre denne eller hin ting, end at hendes første impuls var at ikke adlyde. Det var nok at forbyde hendes at gøre en ting for at få hende til at gøre den, komme hvad måtte. Hendes barnepike mente oprigtigt at barnet var besat af 'de syv oprørske ånder!'..."....."Hun ville som femtenårig, lige som hun havde det som tiårig, ride enhver Kosak hest på en mandesaddel!"....."Lige som i hendes barndom gik alle hendes sympatier og handlinger til folk af den lavere klasse. Hun foretrak altid altid at lege med tjenestefolkenes børn mere end med hendes ligesindede, og var som barn konstant nødt til at blive overvåget af frygt for at hun skulle undslippe fra huset for at blive venner med pjaltede gadedrenge."

(INCIDENTS in THE LIFE of MADAME BLAVATSKY, p. 26-28 og 49-51)

1844-6 Første rejse til udlandet. Rejser med hendes fader til Europa (Paris og London, 1845 siger HPB selv). Senere Sibirien op til Semipalatinsk (dvs. Semey i nutidens Kasakhstan) tæt på datidens Mongoliet. Der fandtes et Buddhistisk kloster der i Semipalatinsk i 1700 tallet med syv bygninger siges det. Blavatsky siger, at hun flere gange var på udflugt med en af hendes onkler ved grænselandet for Mongoliet, og at hun vidste alt om Tibetanere og Lamaer før hun var femten år gammel. (HPB to APS, p. 150. BCW. Vol. VI. p. 294.)



H. P. Blavatsky som ung

1846 Tilbagevenden til Saratov og Ukraine. Helena, Vera, Leonid, deres gifte tante, Catherine A. de Witte, med hendes mand og to børn, og de to lærere, Fru Pecqœur og Hr. Tutardo, rejste i en kort periode ud på landet til et sted nær landsbyen Pokrovskoye. (BCW, Vol. I, p. xxxiv)

1847 Til Georgien, Kaukasus hos deres bedste-forældre – Tiflis. De sejler med de nymodens dampskibe på Volga-floden. Her møder Blavatsky prinsen Alexander Vladimirovich Golitsyn, som er "tryllekunstner" clairvoyant og andet. Lillesøster Vera skriver at han var en hyppig gæst i bedste-forældrenes hus. (Sylvia Cranston "HPB", 1993, p. 35)

1848 Maj. Hun boede hos hendes tante Catherine og onklen Yuliy de Witte. Sommer i Tiflis.

1848 Forlovet med General Nikifor V. Blavatsky, f. 1809, 39 år gammel. (22 år ældre end hende). Han blev embedsmand i det den gang Russiske provins Erivan (Yerevan i dag i Armenien). Han havde arbejde som embedsmand det meste af hans liv ind til han sagde sine stillinger op i år 1864. (BCW. Vol. 1, p. xxxv) Giftermålet skete, siges det, på grund af den provokation hendes guvernante fremlagde: at hun aldrig ville være i stand til at tiltrække nogen som helst mand til at bede om hendes hånd. HPB skulle vise hende. Og hun forelagde spøgende Nikifor Blavatsky tilbuddet om at blive gift; ikke for at blive gift men for at påvise at hun kunne det. Men, da han oprigtigt havde sagt ja så klappede fælden og hun kunne ikke undslippe ægteskabet pga. loven. Da det først var sket og hun godtog det, og var blevet gift, så fandt hun ud af at hun ikke kunne frasige sig ægteskabet under den Russiske lov på denne tid. For at hjælpe HPB ansøgte hendes far, senere om at hun kunne blive skilt, men forgæves, for de offentlige instanser, holdte strengt på den Kristne etik ser det ud til. Vigtigt er det, at HPB skriver selv at tilbuddet om ægteskab skete for at trodse hendes Guvernante. (HPB TO APS p. 157.)

Der er dog også en anden version. Noget familie bekendtskab siger i andre tekster, at Blavatsky's giftermål måske mere var planlagt ud fra åndelige hensyn eller etiske årsager. Blavatsky's tante Nadya A. de Fadeyev (1829-1919) skriver i et brev til Blavatsky at Nikifor Blavatsky stadig er i live, Okt. 1877. Måske en stavfejl for 1871. For Blavatsky skriver selv at han var død før 1873. ("New Light on the First Marriage of HPB" af Marina Cesar Sisson - En Internet-artikel som dog synes at rumme en del fejl og fejl oversættelser.) Men de egentlige årsager synes uafklarede. HPB skriver imidlertid selv, at Nikifor Blavatsky også var interesseret i mystikken og lignende, og at hun endte med at blive gift for at bruge ham til at få adgang til mystikere i Georgien i Erivan og andre steder. (HPB TO APS p. 157 og p 214. HPB SPEAKS Vol. II p. 63).



Nadya A. de Fadeyev (1829-1919)

1849 D. 7. Juli. HPB og andre siger D. 7. Juli 1848. Men søsteren Vera siger, at det er år 1849 i stedet og angiver en grundig fremlæggelse. Giftermål i 1849, og få uger senere, Blavatsky's flugt til Poti og via havet til Konstantinopel, i dag kaldet Istanbul. Hun afviste totalt at ville være "hustru" i den godtagne betydning af ordet. Ægteskabet blev aldrig fuldbyrdet. Efter flere konfrontationer hvor han befamlende hende mod hendes vilje, så "brækkede hun en stearinlys" over hendes husbands hoved og undslap på hesteryg til venner. De var kun sammen i tre uger skriver Blavatsky i sin egen Scrapbog i en note. (Hendes lillesøster Vera siger 3 måneder.) Hun blev endelig, efter at undslippe med nød og næppe, i stand til at nå Tiflis, og senere Konstantinopel hvor hendes mand ingen magt havde over hendes bevægelser. Hendes fader hjalp hende derefter. (HPB TO APS p. 157, HPB SPEAKS Vol. II p 64-65, INCIDENTS in THE LIFE of MADAME BLAVATSKY, p. 54-56. BCW Vol. I, p. xxxvii og p. 54, Kingsland: THE REAL HPB, p. 37-38)

1849 I selskab med en gammel ven af familien [Countess Kisselev], så rejser HPB i Grækenland, Tyrkiet og Egypten. HPB's fader giver sin tilslutning og hjælper hende i årene frem over. (BCW Vol. I xxxviii. INCIDENTS in THE LIFE of MADAME BLAVATSKY, p. 60)

1851 I London med hendes fader, (til A. P. Sinnett skriver HPB at hun er alene!), her møder HPB for første gang i det fysiske "Mesteren i hendes drømme". Det er Mesteren Morya, som på denne tid deltager i selskabet med Nepal's Premier Minister som besøgte England som ambassadør. Morya angives at have været livvagt for Nepal's lille prinsesse som også var med. Dronningen fra Oudh i Indien, nær Nepal's grænse, var også i følget. Hun opholder sig på Miwart's Hotel sammen med Prinsesse Bagration. (HPB to APS, p. 150. HPB SPEAKS Vol. I 20, p. 221, FIVE YRS OF THY. p. 305, GLOS 217, Kingsland: THE REAL HPB. p. 40-41)

Mødet med Mester Morya

Tekst til billedet fra HPB's scrapbog ovenfor på dansk fra fransk:

"Mindeværdig nat! I en bestemt nat ved månens lys som gik ned over Ramsgate d.12. August 1851,* hvor jeg mødte [symbol omtrentligt: *MC* ▼] Mesteren i mine drømme!!



* D. 12. August er 31. Juli efter Russisk metode, dagen for min fødselsdag – tyve år!"

Ordet "Ramsgate" er en sløring af sandheden. Fru Wachtmeister var i London det år og hørte at der var en meget høj person med i den indiske delegation. Morya. (Se Countess Constance Wachtmeister, "Reminiscences of H. P. Blavatsky," p. 56-58, og p. 58, fodnoten).

1851 Året for mødet med Morya synes usikkert. Og Blavatsky hentyder i et brev selv til dette, da hun af etiske grunde synes at være nødt til at sløre sandheden. År 1850 er måske det rigtige da det synes bedre at passe med delegationens ankomst fra Nepal. Mødet med Morya i Hyde Park i London. De talte sammen i flere timer. Han gav hende et indblik i muligheden for hendes fremtidige mission og arbejde. HPB skriver også "(hvornår?)" i hendes brev til A. P. Sinnett om sagen. (HPB TO APS p. 150, PATH IX p. 298, HPB SPEAKS Vol. II p. 20, BCW Vol. I p. xxxix, Irish Theosophist. Vol. 2, p. 128. HPB af Sylvia Cranston, p 46.)

1852 Blavatsky's fader får en datter med hans hustru nummer to Baronesse von Lange. Datteren kaldes Elizabeth eller Liza og "lille Liza". Hun fødes i år 1850. Lillesøster Vera angiver at hun er ni år gammel i 1860. Og at Liza også var clairvoyant i hendes barndom. I hans biografi om HPB angiver A. P. Sinnett at Liza på dette tidspunkt (1886) er over tredive år, og at hun har mistet evnen igen. Så Blavatsky havde også en halv-søster.

20 År med Rejser & Forberedelse af Hendes Offentlige Mission: 1851-1871

Lande HPB besøgte i perioden 1849-1873 er som minimum følgende:

Rusland, Mongoliet (1845), Polen, Tyrkiet (1849), Grækenland, Tyskland, Frankrig, England, Portugal, USA, Canada (1850-1851), Mexico (1851-1852), Peru (1851-1852), Japan (1855), Java, Ceylon (1880), Indien (dvs. også Pakistan og dele af Afghanistan), Tibet, Egypten, og en kilde siger dybt ind i Afrika. (INCIDENTS in THE LIFE of MADAME BLAVATSKY, p. 67. BCW. Vol. VI. p. 294.)

Hele denne periode som fremlægges om på de følgende sider, den fremlægger jeg om med visse forbehold for at nogle af informationerne muligvis ikke er helt korrekte. Det har været vanskeligt at spore H. P. Blavatsky's rejseaktivitet i denne periode, både for teosofiske og almen videnskabelige forskere. Men billedet skulle i det mindste være nogenlunde korrekt, selv om der kan være et par fejl her og der, som jeg mangler at få øje på.

1851-1871 H. P. Blavatsky rejser i ifølge hende selv i denne periode i over syv år sammenlagt i områderne Lille Tibet (Kashmir-Ladakh regionen og omegn) og Tibet. (Se BCW., Vol. VI, p. 272.) Her besøger hun Mestrene nær deres tilholdssted i den øvre ende af Kashmir og andre steder.

MESTER MORYA og KOOT HOOMI. - Og H. P. Blavatsky's mest centrale mestre, Mester Koot Hoomi og Moyra, havde to primære tilholdssteder på H. P. Blavatsky's tid. Det ene var i den øvre ende af Kashmir, (se kortene fra 1880'erne for at finde den rette grænse-dragning i kolonitiden), få kilometer fra Indus-floden, ved en sø. Stedet antages af mig selv at være tæt på direkte nord for Srinagar ind til man når Indus-floden. Andre angiver at det er nord-øst for byen Leh i Ladakh. Stedet nord for Srinagar rummer en vigtig pilgrims-rute hen til den berømte Shiva isblok – en såkaldt Lingam i formen - i hulen i det som kaldes Amarnath Templet; ca. 141 km fra Srinagar by. Hundreder af tusinder foretager pilgrimsfærd der til hvert år.

Det siges desuden at dalen ved Kashmir byen Srinagar, et godt stykke nord-vest for Badrinath, at denne dal i ældgammel tid hed Naga'ernes dal. (Slangernes Dal, og "slangerne" er visdoms-folket siger H. P. Blavatsky i hendes værk Den Hemmelige Lære", Bind 2, s. 211. Se også mere historisk udførligt: "Naga Cults and Traditions in the Western Himalaya" af O. C. Handa, 2004, p. 97-98. I værket Rajatarangini angives det at Nagerne var det oprindelige folk i Kashmir området. Madhyantika, som omtales som Arhat, angives at have konverteret? dem til Buddhismen.) Og det var fra Naga'erne, at den store Tibetanske Buddhist Nagarjuna fik sine skrifter fra. (Se også Nilamata Purana, som peger på Kashmir dalen. Nagaerne, visdoms-folket, huserede så vidt vides også i områderne ved Peshawar i datidens Indien, og i det som i dag kaldes Swat Valley eller Suvatsu dalen i områder, der i dag tilhører Pakistan.) Og vi har meget vigtigt at Hjerte-doktrinen –

Maha-Prajna-Paramitha (Ta-poh-je-King) – er baseret på Nagarjuna's skrifter. (Se BCW. Vol. XIV, p. 445. Og i Hiuen Tsang's 120 bind på Kinesisk. Denne samling er så vidt vides ikke oversat til dansk endnu. Men, de findes også den dag i dag.) Og Nagarjuna fik efter historien hans lærdom fra Naga folket, visdoms-folket. Selv i dag angives viise mennesker i Kina som drager og det bruges som symbol om dem.

Mester Morya og Koot Hoomi holdte også til i byen Shigatse i Tibet. Shigatse var Panchen Lamaens tilholdssted. Panchen Lamaen var det åndelige over-hoved for Gelugpa Buddhisterne (dem med de gule hatte), grundlagt af vismanden, Tsong Khapa. Tsong Khapa blev kaldt en avatar inkarnation af H. P. Blavatsky. Dalai Lamaen var det politiske overhoved, skrev Blavatsky. (Se BCW: Vol. XIV, p. 427-428). Koot Hoomi angives muligvis være den som have rollen som ceremoni-mester i en periode på dette sted; jf. H. S. Olcott's dagbog. En rolle man siges at blive valgt til pga. sin gode karakter; man vælges dog ikke fra barnsben som i andre sammenhænge. Det var her Panchen Lamaen (Tashi Lamaen) havde det yderst hemmelige værk, det cirka tusinde år gamle Kiu-ti værk, og ligeledes Dzyan Stanzas med de tilhørende meget ældre og ældgamle kommentarer og ordbog i sin varetægt. Hans bolig var nær Tashi-Lhunpo klosteret, og hans kontor på øst-siden af klosteret. Mens, de hemmelige biblioteker lå i nærheden, siges det og påstår jeg. Det var der og i Shigatse mestrene kom og gik, og hvor de havde den hemmelige Himalaya skole for det som blev kaldt Himalaya Broderskabet; en skole grundlagt af Tsong-Khapa, som HPB angiver var en inkarnation af et aspekt af Buddha princippet. (Se BCW. Vol. XIV, p. 425) Skolen er ikke utænkeligt et andet sted i dag. Et sted som den åndeligt søgende finder når det er etisk relevant.

1851-2 Rejser til Canada og besøger indianere. Hun frastjæles hendes ejendom. Rejser til USA. Til New Orleans, til Mexico, gennem Texas. Derefter til Yucatan, Copan i Honduras hvor hun møder en discipel af hendes Mester, og rejser videre til Peru for at se Inka ruinerne for de præ-Colombianske civilisationer i Andesbjergene. Derefter til Ceylon og Indien. (Kingsland: THE REAL HPB, p. 43)

1852-3 To gange rejser hun ind i Tibet, den første gang (Muligvis år 1852-1853 jf. Sinnett's INCIDENTS IN THE LIFE OF MADAME BLAVATSKY, p. 66. HPB SPEAKS Vol. II p. 20) fra Darjeeling, hvor hun stoppes ved grænsen.

Dr. A. L. Rawson (1828-1902) havde mødt HPB i Cairo i 1873. I et brev han skrev i 1878 navngav han flere af de venner, som han skrev havde mødt hende i Indien på den tid: Dr. D. E. Dudley fra Manila og Hr. F. A. Hill fra Boston. "HPB -- HELENA BLAVATSKY," Cranston, 1993, p. 51

1854 Rejser til London - Amerika - Japan - Indien -- Krydser Rocky Mountains i en Overdækket Vogn (HPB TO APS p. 150-1, HPB SPEAKS Vol. II p. 20)

1854-1857 HPB rejser ind i Indien og Lille Tibet. Er i byen Lahore, og delstaten Kashmir, og i byen Leh i området Ladakh. Dette er forsøg nummer to, med hjælp fra en Sibirisk Shaman bevæger hun sig ind i Ladakh og det Tibetanske plateau, men kan ikke fortsætte til det Centrale Tibet. (HPB SPEAKS Vol. II p. 20, 66, MOD. PANAR. p.255, 257, M L p. 203, Kingsland: THE REAL HPB, p. 45; Cranston, HELENA

BLAVATSKY, p. 58.) Dagen den 3. Marts 1893, fortalte Major General C. Murray til H. S. Olcott at han, den gang som Kaptajn med ansvar for den Tibetanske grænse, havde forpurret hendes planer om at krydse grænsen i 1854. (TRACES OF H. P. Blavatsky, THE THEOSOPHIST, April. 1893, pp. 429-431.) Året er muligvis i stedet 1855.

1857 Hendes ophold i Indien afbrydes af hendes Mester før udbruddet af *sepoy* oprøret – hun rejser til Assam, Burma, Siam og Java før hun vender tilbage Europa via Syd Amerika. H. P. Blavatsky modsiger påstanden i artiklen om at hun er elev af det den gang meget berømte medie D. D. Home. Hun skriver i margin: ”*Den største løgn af alle. Jeg mødte aldrig hverken D. D. Home eller hans hustru i hele mit liv; jeg var aldrig i den samme by som ham i en time i mit liv. Fra 1851 til 1859 da var jeg i Californien, Egypten og Indien. I 1856-58 var jeg i Kashmere og andre steder.*” (HPB TO APS p. 154-5 & fn. H. P. Blavatsky’s egne håndskrevne kommentarer. Citater i Theosophical History, Volume IX, No. 4 October 2003, p. 21-27.)

H. S. Olcott's Silkeklæde af Mesternes tilholdssted.

Mestrenes tilholdssted ved en sø få kilometer fra Indus-floden i den øvre ende af Kashmir.



(H. S. Olcott siger selv at et silkeklæde blev materialiseret af Blavatsky i New York, dvs. før år 1879. Men, det ovennævnte er tilsyneladende materialiseret af Mesteren Djual Khool efter ønske fra H. P. Blavatsky.)

1858 Rejser i Europa og vender tilbage til Rusland i Efteråret 1858.

1859 D. 6. Januar. Hun overrasker hendes familie med et ikke annonceret besøg ved Juleaften – den Russiske Jul – i Pskov i Rusland, tæt på Riga, (i dag, lige nord for Letland) hvor familien havde forsamlet sig i Vera's svigerfaders hjem til middag også i forbindelse med ægteskab for Vera's svigerinde. Lillesøster Vera's første ægteskab var med en General N. A. Yahontoff. Dette ægteskab varer dog kun få år. Blavatsky vender tilbage med hendes fader til Skt. Petersborg og bor senere i noget tid sammen med Vera i Rougodevo (Pskov provinsen). Nogle af Russerne siger at Jesus blev født d. 7. Januar. Fra den dag Blavatsky ankommer begyndte der at ske mærkelige ting, bankelyde, og, møbler bevægede sig flere meter over gulvet af sig selv, og andre mærkelige hændelser, både direkte nær Blavatsky eller i andre rum i det store hus, hvor mange familie-

medlemmer og tjenestefolk opholdte sig. Kingsland: THE REAL HPB, p. 44-5. INCIDENTS in THE LIFE of MADAME BLAVATSKY, p. 78-87, p. 91.

1860-2 Ved forårs tiden rejste de to søstre til Tiflis for at besøge hendes bedste-forældre. På turen stoppede de op i den hellige by Zadonsk ved Don floden, hvor en ven af familien, Isidore the Metropolitan fra Kiev modtog dem. Da han havde hørt om HPB's "evner" bad han hende om at han måtte være vidne til nogle af de paranormale fænomener. Da han så dem, profeterede han at hun "kan hjælpe menneskeheden, hvis hun bruger dem med diskretion." HPB TO APS p. 151 Kingsland: THE REAL HPB, p. 46-7.

1860-2 Genforenet med N. Blavatsky. HPB SPEAKS Vol. II p. 152, 156

Under dette besøg i Rusland (Imeretia, Mingrelia, Aghasia) oplevede hundreder af besøgende og familien hendes brug af evner og kræfter, nu fuldkommen under hendes kontrol. Besøgte også Tiflis og Odessa. HPB TO APS pp. 151,155-7.

1863-5 Der er en usikkerhed om hvor hun var i disse år. Nogle biografier placerer hende i Tibet besøgende Mester M. Hun var med stor sikkerhed i Italien i 1863; jvf. A. P. Sinnett.

Sylvia Cranston, HELENA BLAVATSKY, p. 51. INCIDENTS in THE LIFE of MADAME BLAVATSKY, p. 150.

1864 Rejste til Serbien (Servia) og til Karpat, rejste derefter med henblik på Egypten.

HPB TO APS p. 144-5, 151,

1865 Tog væk fra Kaukasus, hvorefter hun sandsynligvis rejste til Syrien, derefter til Libanon hvor hun kom i kontakt med Druserne, og måske andre mystiske ordner og sekter i Mellemøsten. En forandring i hendes natur hentydes til. Prins Dundoukov siger, da han skrev om perioden: "Jeg har boet sammen med hvirvlende Dervisher, med Drusere fra Mount Libanon, med Beduin Arabere og Marabutter fra Damaskus.." HPB SPEAKS, Vol. II, pp. 58, 66. BCW Vol. I p. xlvi-ii.

1867 D. 13. April. Besøger Venedig og Balkan halvøen. Hun ankom til Beograd den samme dag som den Tyrkiske garnison rejste bort. (April 13 1867) Hun havde taget barnet, Yuri, fra hendes venner Metrovitch'erne, med henblik på en kur, men han overlevede ikke. Hun bragte derefter hans legeme tilbage til hendes familie i Rusland med henblik på begravelse og derefter vendte hun tilbage til Italien. BCW. Vol. I p. xlvi-ii, HPB TO APS p. 147 - Hun skrev selv i 1882, og sagde: "...i forskellen på Blavatsky fra 1845-65 og...1865-82 der er der en uoverstigelig kløft." HPB SPEAKS Vol. II, p. 58

1867 D. 3. November. Måneden oktober nævnes nogle gange, som om hun var der tidligere. Hun var til stede ved slaget ved Mentana udkæmpet af Garibaldi-folkene med henblik på Italiens frihed, hun blev såret fem gange og efterladt som død. Det synes som om, at hun var der for at sikre at Garibaldi's sønner overlevede. A. P. Sinnett spørger i privat brevveksling H. P. Blavatsky om slaget ved Mentana, men hun siger: Du kender kun den halve sandhed, og jeg vil ikke røbe den af hensyn til andre. Eller noget lignende. MODERN PANARION p. 257, THE LETTERS OF HPB TO A. P. SINNETT, p. 153. BCW. Vol. I, p. xlvii

1868 Hun bliver rask og vender tilbage til Odessa. Hun siger i et brev, at hun var i Egypten i perioden 1865-1868. HPB SPEAKS Vol. II p. 26

1868 Hun besøger Firenze, derefter, Egypten. HPB TO APS p. 151, HPB SPEAKS Vol. II p. 23

1868-1870 Tilbage igen til Indien, hun vender tilbage til Tibet til hendes Mester. Hun opholder sig der ind til slutningen af år 1870. Besøger Tchigatse (eller Shigatse) og Teshu Lamaen (Panchen Lama, Gelugpa Buddhisternes åndelige leder), opholder sig senere i Kashmir ved hjemmet for en anden Mester senere kendt som Mesteren Koot Hoomi. HPB TO APS p. 151, HPB SPEAKS Vol. II 23, 35-6, PATH X p. 298-9, BCW. Vol. I p. xlviii, Kingsland: THE REAL HPB, p. 50.

1870 D. 11. November. Mesteren Koot Hoomi sender et brev (på Fransk) til hendes familie, som siger at hun har det godt og snart vil vende tilbage til dem. Dette er det såkaldte første officielt kendte Mahatmabrev fra Mester Koot Hoomi, år 1870. LETTERS FROM THE MASTERS OF WISDOM-II, p. 3-5, PATH X, p.170, LETTERS OF HPB TO APS p. 38, 5 YEARS OF THY. p. 280, 293

1870 December. Hun vender tilbage til Europa via Aden og Cairo, passerer gennem Suez kanalen (nyligt åbnet op). Besøger hendes familie, og rejser igen. Fra Grækenland rejste hun tilbage til Egypten. HPB TO APS, p. 99, 152-3; HPB SPEAKS Vol. II, p.35-6, BCW. Vol. I, p. xlix, Kingsland: THE REAL HPB, p. 50-51

HPB's OFFENTLIGE LIV: 1871-1891

20 Års Offentlig Tjeneste Hengivet til Teosofi

1871 D. 4. Juli. Hun sejler fra Piræus, havnen i Athen. Skibet lider skibbrud ved en eksplosion i golfen ved Nauplia nær Spetses (en skibslast med krudt som skulle bruges imod pirater detonerer). HPB SPEAKS Vol. II p. 35-6, HPB TO APS p. 152-3, Kingsland: THE REAL HPB, p. 51

1871 Okt-Nov. HPB bor i Alexandria, Egypten, derefter i Cairo ind til April 1872. I Cairo mødte hun Fru Emma Coulomb, som senere beder hende om hjælp til hende selv og hendes mand i 1879-1880 den gang hvor HPB var i Bombay. I to-tre uger forsøger hun i Cairo at opstarte et "Societe Spirite," som har til hensigt at udforske mediumismens fænomener, og rapportere budskaber fra de "døde." Dette viste sig at være en fiasko på grund af uærlighed og bedrageri hos "mediums". Fru Coulomb påstod senere at H. P. Blavatsky sagde at Madame Sebire som var medlem af "Societe Spirite" stod bag problemerne. H. P. Blavatsky var ikke til stede da problemerne opstod skrev Fru Coulomb. H. P. Blavatsky rejste derefter i retningen af Libanon, Syrien og Konstantinopel.

INCIDENTS in THE LIFE of MADAME BLAVATSKY, p. 158-169. BCW. Vol. 1, p. xlix.. HPB TO APS p.152-3, HPB SPEAKS Vol. II p. 35-6 Kingsland: THE REAL HPB, p. 52. The Madras Christian College Magazine (Madras, India), January 1885, pp. 551-553

Nogle af HPB's eventyr blev udgivet i fiktion udgave skønlitterært på Russisk af hende under pseudonymet Radda Bai og sendt til Redaktøren Mikhail N. Katkov, fra Moskovskiya Vedomosty (Moskva Krøniken), og senere også i Russkiy Vestnik (den Russiske Budbringer). En af disse eventyr, blev udgivet i to omgange i perioden Nov. 1879 til Aug. 1886. Senere blev det oversat til Engelsk og publiceret under titlen "From the Caves and Jungles of Hindostan," 1975, T.P.H.

1872-3 Hun er i Odessa i Juli 1872 efter at have besøgt hendes familie. Hun rejser til Bukarest og Paris (Marts 1873). Der opholder hun sig hos hendes fætter Nicholas de Hahn, 11 rue de l'Universite. Rejser næsten omgående til Nordamerika, og videre til Californien, og Yokahama i Japan og møder en af Hindu Adepterne. Men, HPB's søster Vera synes at sige noget som modsiger dette. HPB to APS, p. 152-3, HPB SPEAKS Vol. II p. 23

1873 I slutningen af Juni. Hun modtager besked fra hendes Mester om at rejse til USA, dvs. fra Japan. Hun rejste næste dag og nåede New York d. 7. Juli 1873. Dvs. 8. Juli siger nyere viden fra teosoffer. (se senere nedenfor). HPB TO APS p. 154, HPB SPEAKS Vol. II p. 23, BCW. Vol. I p. 1 (p. 50 med romertegn), Vol. VII, p. 145-148.

1873 D. 8. Juli (ikke d. 7. Juli). HPB ankommer til New York, uden penge (hun havde vekslet hendes 1'te klasses billet for hende selv til dæks-billetter til hende selv og en kvinde med mange børn som var blevet snydt for hendes passager-penge da hun købte en falsk billet). HPB brugte hendes kunstneriske evner og fandt arbejde ved at arbejde med slips og kunstige blomster. Hendes Fader var død d. 27. Juli 1873, og et brev fra hendes halv-søster Elizabeth nåede hende måneder senere sammen med et forskud på hendes arv på 1.000 rubler. Dette satte hende i stand til at investere i noget ejendom, som senere viste sig at være et foretagende uden nogen økonomisk succes. BCW. Vol. I p. 1-li, Kingsland: THE REAL HPB, p. 137

1874 I Juli, blev Oberst Henry Steel Olcott (advokat, journalist, m.m.) interesseret i de "åndelige" fænomener som skete på, et senere berømt sted kaldt, Eddy farmen i Chittenden, Vermont. Han efterforskede dem og skrev beretninger om dem, som blev offentliggjort i August i aviserne the New York Sun og The Daily Graphic. Disse og andre begivenheder blev senere publiceret i bog form under titlen *People from the Other World, 1875*. - Han sagde, i en artikel at han havde til hensigt at vende tilbage og fuldende hans efterforskninger. HPB læste dette, og besluttede sig for at møde ham. Hun rejste til Chittenden. BCW. Vol. I, p. li, ODL Vol. I p. 30-1, ML p. 263, 203, 370

1874 D. 14. Oktober. Olcott og HPB møder hinanden på Eddy farmen i Chittenden i staten Vermont, nord for New York. De bliver venner og indgår i et livslangt samarbejde. ML p. 263, 203, 370 ; Kingsland: THE REAL HPB, p. 139

1874-1875 Tidlige tidsskrift artikler skrevet af HPB gjorde ikke Spiritualisterne glade, fordi hun fremlagde grunde til hvorfor deres teorier var unøjagtige, og behøvede revidering. Hun forsvarede sande "mediums," afslørede naturen af "mediumskab," og angav grunden til deres sporadiske og lejlighedsvis kontakt med usynlige intelligenser i de "astrale, usynlige verden;" og, hun afslørede bedrag når det blev udøvet for at få penge. Se i FIVE YEARS. OF THEOSOPHY, BCW. Vol. I.



H. P. Blavatsky's segl 1875

1875 D. 3. April. Andet ægteskab med Michael C. Betanelly, (medlem af Unitarerne og ifølge H. S. Olcott's dagbøger). Han jagede hende som en besat, og til sidst sagde Blavatsky ja. Hun blev separeret fra ham efter et par måneder siger Olcott. Hendes første mand Nikifor Blavatsky var, så vidt vides, død på dette tidspunkt jf. Blavatsky's Scrapbog, hvor hun selv angiver det. (Muligvis død år 1872 jf. angivelsen i BCW, Indeks, under Blavatsky, Nikifor V. (1809-1872?))

BLAVATSKY: Collected Works (TPH) Vol. I, p. 54. Old Diary Leaves af H. S. Olcott, Bind 1, p. 56. THE LETTERS OF THE MASTERS OF WISDOM, SERIES 2, 1925, p. 29-33.

1875 D. 8. Juli. Blavatsky bliver statsborger i USA.

1875 August. W. Q. Judge (1851-1896), skrev til H. S. Olcott efter at have læst hans bog *People from the Other World*, og spurgte ham om han kunne give ham navnet på et "godt medium."

Næsten samtidig hermed blev Olcott bedt af HPB om han ville invitere Judge til at besøge dem. Besøget foregik på Irving Place Nr. 46, i New York, og HPB for første gang i sit liv den mand som skulle blive en af de vigtige med-grundlæggere af verdenskendte organisation som vi også i dag kalder The Theosophical Society. Deres venskab fortsatte ubrudt ind til Blavatsky døde, og måske endda efter hendes død. For Blavatsky skrev ofte til sidst i breve til W. Q. Judge: "Din ind til døden og efter den, HPB". PATH VI, p. 66; BCW. Vol. I p. lvi

1875 Nævnes bør også Elbridge Gerry Brown (1849-1928), som var redaktør af det vigtige tidsskrift "The Spiritual Scientist". Han var med ind over i opstarten af Theosophical Society. Han annoncerede allerede d. 16. September 1875 i sit tidsskrift at The Theosophical Society var blevet grundlagt. I et brev fra Mesteren som kaldes Serapis Bay angives han som vigtig. Senere i 1876 opstod der desværre uenighed og han trak sig væk; snerrende af Theosophical Society, fordi han var Spiritualist. Blavatsky og Olcott havde ellers givet ham mange penge for at få tidsskriftet til at køre; han gik konkurs. THE SPIRITUAL SCIENTIST, 16. sept. 1875. THE LETTERS OF THE MASTERS OF WISDOM, SERIES 2, 1925, p. 22-26

1875 W. Q. Judge følte selv at han havde mødt en gammel ven, for han skrev: "Det var hendes blik som tiltrak mig, blikket fra en som jeg må have kendt i lange længst forgangne liv. Hun så på mig i genkendelse den første time, og aldrig siden da har dette blik forandret sig." HPB -- IN MEMORIAM, p. 65

Der var mange betydningsfulde personligheder som besøgte Blavatsky og Olcott på denne tid, og der var altid megen snak om Spiritualisternes fænomener, som Blavatsky forsvarede når de var ægte og afslørede når de var falske.

1875 Januar-Februar cirka. H. P. Blavatsky's Scrapbog har en note: "*M ... bringer beskeder om at danne et Selskab – et hemmeligt Selskab lige som Rosenkreuzer Logen. Han lover at hjælpe.*" (BCW. Vol. I, p. 73). Det antages af nogle at der forinden blev dannet en hemmelig gruppe før selve dannelsen af The Theosophical Society d. 17. November 1875. Tidligt dette år forsøgte Olcott at starte en "Mirakel Klub," hvor Spiritualismens fænomener og andre sådanne fænomener kunne påvises og testes, men den fik ikke succes. (Kingsland: THE REAL HPB, p. 147) Denne "Mirakel Klub," blev annonceret i tidsskriftet "Spiritual Scientist" d. 27. Maj, 1875. H. P. B. skriver om beskeden, ankommet lidt tidligere, fra Mestrene om at danne et Society: "*Et forsøg som konsekvens af beskeder modtaget fra T. B. ∴ gennem P. ∴ udgivende sig for G. K. ∇. Givet besked om at begynde at fortælle offentligheden sandheden om fænomenerne og deres mediums. Og nu vil mit martyrium begynde. Jeg vil få alle Spiritualisterne imod mig sammen med de Kristne og Skeptikerne! Din vilje, o' M. ske! H.P.B.*" (The Letters of the Masters of Wisdom", Series 2, 1926, Brev 3, p. 20, i fodnoten fra HPB's scrapbog. Eller BCW. Vol. I., p. 88.) I Blavatsky's Scrapbog læser vi også: "*Beskeder modtaget direkte fra Indien med henblik på at etablere et filosofisk-religiøs Selskab og vælge et navn til det – også at vælge Olcott. Juli 1875.*" (BCW. Vol. I, p. 94). Det sidste var beskeden på at danne Theosophical Society. Mester Morya var hovedkraften bag etableringen af Theosophical Society skriver HPB. (H. P. B. Speaks, Vol. I p. 222).

THE THEOSOPHICAL SOCIETY GRUNDLÆGGES

1875 D. 7. September. Efter et interessant foredrag af Hr. G. H. Felt, (1831-1906), siger både W. Q. Judge og HPB at hun skrev en note på et stykke papir, som hun gav til W. Q. Judge så han kunne give det videre til Olcott, med et forslag om at opstarte et society med henblik på at studere sådanne ting som visdom og sandhed om livet med mest fokus på hele Østen. I dette handlede hun også efter hendes Mesters ønske. D. 7. September er den dag som H. P. Blavatsky selv kalder dagen for fødslen af The Theosophical Society. Logoet i Theosophical Society var allerede valgt fra starten i 1875. Senere i 1880 kom det velkendte motto til: "Der er Ingen Religion Højere end Sandheden", og senere også AUM tegnet, ॐ, ovenpå logoet i toppen. BCW. Vol. I - pp. 123, 73, 94; HPB SPEAKS Vol. II p. 23

Efter forslag fra Hr. Judge, så blev Hr. Olcott valgt som Formand for dette møde som blev udsat til d. 8. September, hvor 16 personer gav deres navne som "grundlæggere."

1875 D. 13. September. På et møde d. 13. Sept. blev navnet The Theosophical Society valgt for organisationen. Der blev afholdt flere møder for at udvikle og fastlægge Vedtægter og administrative medarbejdere d. 13., 16. og 30. Oktober. Mott Memorial Hall blev valgt som society's mødested. (Mott Memorial Hall blev bygget 1866, men er nu revet ned).

BCW. Vol. I, p. lviii - lix, ODL Vol. I, p. 114 - 126, 133-135, PATH IX - op. p.1, THST Vol. 14 p. 71-5

1875 D. 17. November. Dagen d. 17. November blev valgt af Olcott som Grundlæggelse Mødet og den officielle lancering af the Theosophical Society. H. S. Olcott blev valgt som formand, H. P. Blavatsky, som Korresponderende Sekretær, og to Vice-Formænd, Dr. S Pancoast og G. H. Felt, og andre, herunder W. Q. Judge som Rådgiver for Theosophical Society.

PATH, Vol. 10, p. 55-6 BCW Vol. I, p. lix, p. 375-378

De tre essentielle formål blev antaget af The Theosophical Society allerede i år 1875, da de er iboende vedtægterne i formålsparagraffen set i forhold til dem som findes i dag i vores nutid. Selv det senere motto "Der er Ingen Religion Højere end Sandheden" kan ses iboende formålsparagraffen for år 1875. I år 1880/1881 dukker de 3 formål op i den form vi kender dem i dag i Theosophical Society. Der skete lille ændring i år 1896, og ellers ingen ændringer ind til og med i dag. Og formålene ligner selv i dag meget de nedennævnte.

Her er formålene fra år 1890:

1. - *At danne kernen i et Universelt Menneskeheds Fællesskab, uden at skelne til race, trosopfattelse, køn, kaste eller hudfarve.*
2. - *At udbrede studiet af Aryansk og anden Østlig litteratur, religioner, filosofier og videnskaber, og at demonstrere deres vigtighed for Menneskeheden.*
3. - *At efterforske uforklarede love i Naturen og de potentielle psykiske kræfter i mennesket.*

KEY p. 39; BCW Vol. I p. 375-378; THE THEOSOPHIST, Convention Report, 1890.

Der ud over var der et meget vigtigt etisk koncept som hed Konceptet for Tankefrihed.

I 1890 hed dette følgende:



Logo Theosophical Society
år 1875



Logo Theosophical Society
i dag

"1. Ethvert Medlem som på nogen måde forsøger at involvere Selskabet i politiske stridigheder skal øjeblikkelig smides ud.

2. Intet Medlem, Administrator, eller Rådsmedlem i the Theosophical Society, eller i nogen Sektion eller Center der i, skal udbrede eller fastholde nogen doktriner som værende de der fremlægges eller udbredes af Selskabet."

– Dette Koncept eller disse to forhold havde været til stede helt fra starten.

THE THEOSOPHIST, Convention Report, 1890. Den seneste formulering er fra år 1924 og rummer essentielt den samme mening. Og den gælder den dag i dag. Se Mahatmabrev Nr. 85 i A. T. Barker's bog om – at konceptet for tankefrihed, respektfuldhed og tolerance var med fra starten.

Theosophical Society blev grundlagt som en videnskabelig-filosofisk forening. Teosofi er den oplevelses-orienterede videnskabeligt baserede efterforskning af lærdom om visdom, den højeste visdom, gudernes visdom, theosophia, eller teosofi. Se Theosophy: Spirituality og Occultism, af H. S. Olcott, 1885, p. 144-148.

1875-76 I en koncept note udstedt for at forklare "OPRINDELSEN, PLANEN og HENSIGTEN" med TS, findes det følgende tillagt af H. S. Olcott til HPB:

"Som den højeste udvikling, fysisk og åndeligt, på jorden, fra den Skabende Årsag, så skulle mennesket stræbe efter at løse hans væsens mysterium. Han er frembringeren af sin art, fysisk, og fordi han har arvet naturen af den ukendte men tydeligt opfattede Årsag til hans egen skabelse, så må han besidde denne skabende kraft i en mindre grad i hans indre fysiske selv. Han burde, derfor, studere for at udvikle hans potentielle kræfter, og informere sig selv med hensyn til lovene for magnetismen, elektriciteten, og alle andre former for kraft, uanset i det er i de sete eller usete universer."

"Society lærer om og forventer at dets medlemmer udviser den højeste eksempel på moralsk adfærd og religiøs aspiration; at opponere mod materialisme indenfor videnskab og enhver form for dogmatisk teologi, især den Kristne, som Lederne i Society anser for særlig skadelig; at gøre de længe undertrykte sandheder om Orientalske religiøse filosofier deres etik, kronologi, esoterisme, symbolisme kendte blandt Vestlige nationer; at så vidt som muligt modvirke, missionærernes anstrengelser på at føre den såkaldte "Hedning" og "Paganere" bag lyset med hensyn til Kristendommens virkelige oprindelse og dogmer i Kristendommen og den sidstnævntes praktiske indvirkninger på den offentlige og private karakter i såkaldte civiliserede lande; at udbrede en viden om den sublime lære i dette rene esoteriske system fra den arkaiske periode, som spejles i de ældste Vedaer, og i filosofien fra Gautama Buddha, Zoroaster og Konfutse; til sidst, og hovedsagelig, at hjælpe med grundlæggelse af et Menneskeheds Broderskab, hvor i alle gode og rene mennesker, i enhver race, vil anerkende hinanden som ligelige fremkomster (på denne planet) af en Uskabt, Universel, Uendelig, og Evig Årsag." BCW., Vol. I, p. 376-7

I de tidlige år, 1876-1880, var Theosophical Society et quasi-hemmeligt society, med tegn og adgangskoder, (lidt lige som nogle af frimurerne har det), for at genkende medlemmer. Årsagen til lukketheden var for at beskytte Theosophical Society's opstart i de første år, fordi spiritualister og spiritister søgte at sabotere Society. Blavatsky brød sig ikke stort om ideen, som var en

demokratisk beslutning. Dette gik man væk fra efter nogle få år og møderne blev gjort offentlige. Alle mulige emner fra Alkymi til Spiritualisme blev betragtet. BCW. Vol. I 73, 193-4, 245, 380, 403, 393.

Thomas A. Edison, Dr. Alexander Wilder, Charles Sotheran, Maria kaldt Lady Caithness – the Dutchess of Pomar, og General Abner Doubleday var tidlige medlemmer af Theosophical Society.

1876-1877 HPB flytter ind i den berømte lejlighed i New York i bygningen som kort efter døbes "Lama-huset" (Lamasery). Dette sker cirka Juni 1876. Hun holdt "åbent hus" næsten hver aften og mange prominente personer på denne tid besøgte hende og der var livlige diskussioner som sommetider varede helt til den tidlige morgen. Det var her på første sal med vinduer ved gavlen ud mod gaden, at H. P. Blavatsky senere skrev det meste af værket Isis Unveiled.



W. Q. Judge's tegning af "Lama-huset" i New York, 1893.

ISIS UNVEILED: HPB's FØRSTE BOG

1876-1877 Disse år er centrale med hensyn til HPB's skrivelser, og H. S. Olcott og W. Q. Judge assisterede hende og forberedte printning af tekster og bogen, Isis Unveiled. PATH VIII 237-239, BCW Vol. I, p. lx, ML p. 289.

HPB's metoder med hensyn til skrivningen af Isis Unveiled blev især bemærket af Olcott som skrev om dem:

"...hun var godt opdraget, men var slet ikke lærd...den usædvanlige rigdom i hendes intellektuelle natur, delikatheden og hurtigheden i hendes tanke, hendes vidunderlige evner for forståelse, begribe og assimilere de mest vanskelige emner, sådanne som hos enhver ville nødvendiggøre årevis af arbejdsomme studier...disse gav hende sådan en usædvanlig overlegenhed...at hun aldrig kunne undgå at tiltrække sig generel opmærksomhed, og misundelsen og fjendskabet som følge heraf fra alle de som, i deres trivielle underlegenhed, følte sig såret af denne bemærkelsesværdige kvindes strålende evner og talenter..."

Sylvia Cranston, HELENA BLAVATSKY, p. 151.

1877 D. 29. September. Isis Unveiled, HPB's første bog bestående af 1300 sider i 2 bind, blev publiceret af J. W. Bouton og blev en øjeblikkelig succes. Den første printning på 1.000 eksemplarer blev udsolgt i løbet af 10 dage, og den anden printning af 1.000 eksemplarer forsvandt lige så hurtigt. Mange genoptryk blev udgivet derefter da entusiasme for bogen fortsatte ufortrødent. HPB tjente mindre end 1.000 (\$) fra alt salget i løbet af hendes liv. J. W. Bouton havde rettighederne til bogen.

Hr. W. Q. Judge, som arbejdede nært sammen med HPB i løbet af tiden hvor Isis Unveiled blev skrevet (1875-1877), skriver:

"Isis Unveiled tiltrak stor opmærksomhed, og alle New York aviserne gav den gennemsyn, hver af dem den udviste dybdegående forskning. Den mærkelige del af dette er, noget som jeg og mange andre kan bevidne som øjenvidner til fremstillingen af bogen, at forfatteren havde ikke noget bibliotek hvor i hun kunne foretage sin efterforskninger og besad ikke nogen noter fra efterforskning eller læsning foretaget forud. Alt blev skrevet direkte fra hånden. Og alligevel er den fyldt med referencer til bøger i British Museum og andre store biblioteker, og enhver reference er korrekt. Enten, har vi altså med hensyn til denne bog, en kvinde som var i stand til at oplagre i hendes hukommelse en enorm mængde fakta, datoer, tal, titler og sådan som intet menneske nogensinde har været i stand til, eller så er hendes påstand om hjælp fra usete væsner korrekt." THE ESOTERIC SHE – Artikel i avisen The Sun af W. Q. Judge, 1892.

The New York Herald Tribune, og andre større aviser og tidsskrifter gav fordelagtige gennemsyn af bogen. I *London Public Opinion* (D. 29. December, 1877) kaldte den: "...en af de mest ekstraordinære værker i det 19'ende århundrede."

HPB skrev at:

"Isis Unveiled indeholder en mængde af original og aldrig hidtil afsløret information om okkulte emner... hverken ideerne ej heller læresætningerne er mine... ethvert ord med information fundet i dette værk der er i mine senere skrivelser, kommer fra læren fra vores Østlige Mestre; og... mange passager i disse værker er blevet skrevet af mig under deres diktat..." MY BOOKS – BCW. Vol. XIII, p. 193.

Et gammelt Broderskab af Adepter refereres til af HPB i det første afsnit af hendes Bind 1 i hendes første bog:

"Værket som nu udgives til offentlig bedømmelse er frugten af et i nogen grad nært bekendtskab med Østlige adepter og studiet af deres videnskab. Det tilbydes til de som er villige til at godtage sandhed hvor som helst den måtte findes, og at forsvare den, selv ved at se populære fordomme direkte i ansigtet...Bogen er skrevet i al oprigtighed. Den har til hensigt at yde ligelig retfærdighed, og at tale sandheden ligeledes uden ond hensigt eller fordom. Men, den viser hverken nåde for tronsat fejl, ej heller ærbødighed overfor tilranet autoritet. Den forlanger af en ruinerende fortid, den anerkendelse for dens resultater som alt for længe har været tilbageholdt. Den beder om en tilbagelevering af lånte klæder, og en oprejsning fra bagtalte men gloværdige omdømmer.."

ISIS U. Vol. I, Pref. p. v, se også ISIS II p. 98-105

Broderskabet eksisterer som en kontinuert kilde til bevarelse og optegnelse af begivenheder og fakta i historien af religiøs og filosofisk evolution i Verdenen. **Den Teosofiske Bevægelse erklæres at være Deres inspiration, og HPB hævder kun at være deres "agerende-budbringer" og deres studerende.**

ISIS II 98-105

Medlemmer og aktører i dette noble Broderskab arbejder overalt i Verdenen; men især i Orienten, tilbyder isoleringen i Himalayabjergene i Tibet og de enorme ørkener i Mongoliet, dem den isolation som de behøver for at udføre disse bevarings-aktiviteter og andre funktioner. Periodisk, siger de, tillader tilstande i verdenen dem at gøre visse dele af den folkeoverlevering som de

bevarer for Menneskeheden offentlig tilgængelig. HPB påstod at the Theosophical Society i vores æra er en del af denne proces.

Isis Unveiled blev dedikeret til the "Theosophical Society...for at Studere Emnerne som de Beskæftiger sig med." I hendes artikel "My Books," skriver HPB: "Den (ISIS) blev ikke skrevet for offentligheden... men med henblik på brug af Teosoffer og medlemmer i Theosophical Society som ISIS er dedikeret..." LUCIFER May 1891.

1878 D. 16. Maj. HPB modtager besked fra hendes Mester om at rejse til Indien.

1878 D. 8. Juli. HPB er nu godtaget med statsborgerskab i U.S.A.

BCW. Vol. I p. 224fn

Olcott gives diplomatisk status af Præsidenten i USA.

BCW. Vol. I p. lxvi

1878 D. 27. November. TS har nu 5 centre. TS ligger i USA (New York HQ), England (London), Frankrig (Paris), Tyrkiet (Konstantinopel) og Grækenland (Corfu).

H.P.B. Speaks, vol. 1. p. 108.

1878 D. 17. December. HPB og Olcott går ombord på skibet S. Canada med retning mod England.

Reel sejlads forsinkes ind til d. 19. ventende på tidevandet skal krydse Sandy Hook barrieren. BCW. Vol. I p. lxvi

1879 D. 3.-17. Januar HPB og Olcott i England. Den nyligt dannede afdeling i TS (C. C. Massey Formand) Opholder sig hos Dr. H J. Billing. Her materialiserer Blavatsky en tekande til Mary Hollis Billing (1837-1908), og ændrer sin egen hårfarve fra blond til kulsort og hudfarve til den mørkeste udgave af en Inder, og derefter tilbage til normal igen. H. P. Blavatsky laver fænomener og viser mange flere eksempler på hendes evner. De bliver der ikke i 3 dage som planlagt, men i 2 uger fordi folk plager og beder dem om det. Britisk TS møde d. 5. Januar. BCW Vol. II p. xxv.

1879 D. 17-18. Januar. General Abner Doubleday udpeget som agerende Formand for TS, midlertidigt. ODL Vol. II p. 8 ; RANSOM 124-5 HPB og Olcott ombord på S. Speke Hall d. 18. Januar med retning mod Bombay i Indien med Frøken Rosa Bates og Hr. E. Wimbridge (sejler d. 19.)

BCW. Vol. II p. xxv – xxvi.

ANKOMST I INDIEN

1879 D. 16. Februar. HPB og Olcott ankommer i Bombay.

MODERN PANARION p. 220-1, 217; BCW. Vol. II p. xxvi-vii. CAVES & JUNGLES OF HINDOOSTAN

1879 D. 7. Marts. HPB og Olcott opholder sig på adressen 108 Girgaum Back Rd. Inderen Babula, bliver tjener for HPB, ansættes d. 2. Marts. BCW II p. xxvi

1879 D. 23. Maj. HPB skitserer og begynder arbejdet på en ny bog – senere bliver den til Den Hemmelige Lære (The Secret Doctrine) ODL Vol. II p. 89-90

1879 D. 1. Oktober udgaven af The Theosophist udgives i Bombay (400 eksemplarer, 381 abonnenter, næste udgave 750 eksemplarer). BCW Vol. II, p. xxvii-viii

1879 December. Besøg hos Hr. A. P. Sinnett, redaktør af The Pioneer i Allahabad. Og den noget excentriske Hr. A. O. Hume mødes også. (Han er senere central med-grundlægger af Indiens NATIONAL CONGRESS i 1885. Denne organisation var i starten en social humanistiske organisation. Senere, forandres den, og bliver til en reel politisk organisation, som fører til Indiens uafhængighed i 1947).



A. P. Sinnett (1840-1921)

1879 December. Møde med Professor G. Thibaut, Ph. D., Principal of Benares College. En gammel elev af Prof. Max Müller. Til stede i stuen var Babu Pramâdâ Dâsâ Mitra, Hr. Ram Rao, en af Swami's disciple, Damodar, Fru Gordon, H. P. B., og Olcott selv. Professor G. Thibaut stærkt intellektuel og lærd indenfor Sanskrit og Indisk religions-filosofi nævnte at Inderne i gammel tid blev påstået at have haft ekstra sanser og evner, at de f.eks. kunne lade en regn af roser falde ned ud af ingenting. Men at det kunne ingen i dag! HPB blev sikkert provokeret. HPB modbeviste det omgående ved at lade en regn af roser falde ned over hovedet på alle som var i lokalet. Professor G. Thibaut blev herefter meget nysgerrig i alt hvad HPB mente! ODL Vol. II p. 130-132



A. O. Hume (1829-1912)

1880 Januar. Bombay afdeling af TS etableret. - Første formelle TS møde i Indien.
ODL Vol. II p. 137

1880 D. 17. April. HPB skriver til General Abner Doubleday rådgivende ham om hans formelle valg som Vice-Formand i TS.

T. FORUM XV Nov 1939

1880 D. 16. Maj. HPB og selskab går ombord på S. Ellora i retningen mod Ceylon.

1880 D. 25. Maj. HPB og Olcott modtager "pansil" (ikke-sekterisk udtalelse foretaget af de som tilslutter sig Buddhismen esoterisk):

"Jeg tager min tilflugt i Buddha.
(den Ene Oplyste)
Jeg tager min tilflugt i Dhamma.
(Loven)
Jeg tager min tilflugt i Sangha.
(Foreningen)"

1880 Juni. Colombo Afdeling af TS opstartet.

1880 D. 13. Juli. HPB og selskab går ombord på S CHANDA for at vende tilbage til Bombay.

1880 Sept-Okt. HPB og Olcott besøger A. P. Sinnett og hans hustru Patience i Simla i Nordindien.

1880 Oktober. Sinnett og A. O. Hume begynder at påtænke at danne en Anglo-Indisk TS forening eller gruppe. Omkring d. 15. Oktober synes Sinnett at have sendt det første brev til Mahatmaen. Svaret kommer prompte. OCCULT WORLD af A. P. Sinnett, p. 93-4, 116-24, 121; BCW. Vol. II p. xxxiv - D. 16. Oktober.

Hume sender HPB hans første brev til Mahatmaerne med henblik på transmission.
OCCULT WORLD af A. P. Sinnett, p. 59-60, ODL Vol. II 242-3 BCW. Vol. II xxxiv-v.

1880 December. Familie mottoet hos Maharajaen of Benares nedfæles og anvendes af TS:
"DER ER INGEN RELIGION HØJERE END SANDHED".

1881 D. 24. Juli. Olcott's bog Buddhist Catechism publiceres Den indeholder en gengivelse af Dhammapada – ordene fra Buddha.

1882. Købet af Adyar ejendommen nær Madras by med henblik på at blive brugt som et fremtidigt Hoved-kvarter for the Theosophical Society af HPB og Olcott. I Maj sker det første møde med teosoffen T. Subba Row i Madras.

1882 Oktober. På besøg i Sikkhim og Shigatse (HPB dødeligt syg i mandlerne) for at se Mestrene.
MODERN PANARION p. 256, HPB SPEAKS Vol. II p. 35, 85, 96-99. Også 5 YEARS OF THY. p.280, 293, PATH X, p.170.

Tashi-Lhunpo Klosteret i Shigatse, set skråt fra bagsiden, år 1904



Brev fra Ghum Monastery. Ghum Monastery nord for Darjeeling i Sikkim. Blavatsky møder Mestrene både i Shigatse og mere åndeligt også i Sikkim i to-tre dage siges det. Måske mere. Her får hun lov at besøge biblioteket i Ghum Monastery. (Og sikkert også lederen Sherab Gyatso, 1820-1909. Sherab Gyatso var tutor for Tenpai Wangchuk, 8. Panchen Lama. Men han var nu nok ikke den Chohan Lama som HPB omtaler vogtede de hemmelige biblioteker for Panchen Lamaen.) H. P. Blavatsky bliver efter at hun har fået det meget bedre ved besøg hos Mestrene i Shigatse, af dem bedt om at opholde sig nær Darjeeling i cirka to måneder for at komme sig helt.
HPB SPEAKS Vol. II, p. 96-99. BCW. Vol. IV, p. xxvi.

1882 December. Overførsel af TS hovedkvarteret fra Bombay til Adyar.

1883 Der var efter kort tid mange besøgende i Adyar, blandt dem Rajaen fra Wadhwan, med hans følge på femten. På trods af huset var fyldt med gæster gav Olcott og Damodar den sædvanlige årlige revision af Reglerne og opgjorde listen for General Rådet. I syv år var hele byrden med organisering, inspiration og støtte faldet på Grundlæggernes brede skuldre. Nu kom andre frivillige medarbejdere hvis mængde af service, støt forøgedes, hjalp og hjælper så meget med at etablere en stærk konsolideret bevægelse. S. Ramaswamier (en chela af Morya) påtog sig at rejse til Syden for at danne Afdelinger og assistere de som allerede var blevet dannet. A. P. Ghosal gjorde det samme

i Nord. Printningen af The Theosophist blev overført til Madras, og det var nødvendigt at have en licens police, den blev underskrevet i HPB's navn."

"A Short History of the Theosophical Society", JOSEPHINE RANSOM, p. 176

1883 Juni. Formanden (Olcott) var i Adyar i omkring en måned, og hans Dagbog optegner en række fænomener nogle af dem bevidnet af Hr. og Fru Coulomb, Damodar og H. P. B., som hidtil ikke havde været gjort offentlige. De blev udført angiver han i Old Diary Leaves, hovedsagelig for hans egen skyld. Han nævner en med reference til hans ubeslutsomhed om hvorvidt han burde rejse til Allahabad eller Ceylon først. Han puttede brevet indeholdende forespørgslen om at rejse til Allahabad i "Skrinet," låste døren, og derpå "åbnede den igen med det samme og fik skrevne "ordrer" af Maha Sahib via Hilarion, på Fransk." (Dagbog, 6. Juni 1883).

"A Short History of the Theosophical Society", JOSEPHINE RANSOM, p. 180

1884 D. 20. Feb. HPB og Olcott rejste fra Bombay mod Europa med 3 Hinduer (ankom i Marseilles d. 12. Marts).

1884 Februar. HPB rejser til Nice til hjemmet for Grevinden af Pomar. Også kald Lady Caithness. Hun var umådelig rig, og blev medlem af Theosophical Society i år 1876. Hun havde stærke spiritistiske interesser og søgte at få katolikker til at opgive dogmatik. Næsten alle var Katolikker i Frankrig den gang. I dag er tallet faldet meget. Tager derefter til Paris, i nr. 46, Notre-Dame des Champs.

1884 Marts. Besøgt af W. Q. Judge som er på hans vej til at besøge Indien. Han opholder sig hos HPB i noget tid for at hjælpe med revisionen af Isis Unveiled som forberedelse til hendes skrivning af den nye påtænkte bog: Den Hemmelige Lære.

1884 April-Maj. HPB besøger Enghien d. 13. Maj og bliver hos Grevinde d'Adhemar. Hr. W. Q. Judge besøger også, og fortsætter arbejde med H. P. Blavatsky, og indekserer Isis Unveiled som forberedelse til hendes skrivning af Den Hemmelige Lære. - Society for Psychical Research i London bliver interesseret i HPB's "fænomener." Olcott, Sinnett og andre inviteres til at give vidnesbyrd. Det gør de. [Se eventuelt vidnesbyrd fra Olcott, Sinnett & Chatterji på Internettet.]

COULOMB KONSPIRATION MED MISSIONÆRERNE

I HPB's og Olcott's fravær fra Adyar, udvikler en stor skandale sig. Emma og Alexis Coulomb søger, tilskyndet af Madras Kristne Missionærer, at diskreditere HPB, hendes fænomener og Teosofi. HPB beskyldes for bedrageri af lokale Kristne missionærer som er bange for hendes indflydelse og den fra Teosofien på Inderne og især studerende. De betaler Coulomb ægteparret for at give falsk vidnesbyrd og for at konstruere et bestemt apparat installeret i HPB's rum i Adyar i hendes fravær. Det blev først opdaget af TS Rådet, afsløret, og senere bliver det falske apparat ødelagt af Hr. Judge som er blevet givet "fuld bemyndigelse" til at handle der for HPB og Olcott under hans besøg. Hverken missionærerne ej heller Hr. Hodgson så nogensinde apparatet som Hr. Coulomb havde forsøgt at konstruere, men efterladt udfærdigt. Apparatet skulle give indtryk af snyd med fænomener.

1884 Maj-Juli. Coulomb ægteparret smides ud fra Adyar i maj måned af Sekretæren, Damodar K. Mavalankar og Rådet. D. 15. Juli. Judge ankommer til Bombay – rejser i Indien til Adyar pr. d. 10. Aug. han er vidne til Hr. Coulomb's grove konstruktioner og får dem ødelagt.

1884 Aug.-Okt. HPB besøger Gebhard ægteparret i Elberfeld i Tyskland.

1884 Sept. & Okt. Numre af det Kristne tidsskrift, The Madras Christian College Magazine, angiver en påstået afsløring af HPB (to-delt artikel med overskriften "Koot Hoomi's Kollaps") sammen med breve angivet at være hendes tilvebragt af Coulomb ægteparret. Senere blev disse breve efter at have været underlagt dybdegående undersøgelser erklæret at være forfalskninger. (*Society for Psychical Research (SPR) som senere udgiver Hodgson Rapporten i december 1885 som følge af disse anklager og andet, nulstiller d. 8. maj, 1986 i officielle presse-erklæringer til en del lande, selv helt deres egne gamle anklager i denne Hodgson Rapport. Anklagerne er på ingen måde bevist siger ledelsen i SPR. For de som er interesseret i H. P. Blavatsky er denne nulstilling vigtig, og ikke mindst fordi H. P. Blavatsky er en af de mest kendte personer indenfor nyreligiøse forfatterskaber i nyere tid. Og anklagen imod hende har længe stået i mange leksikoner m.m. Den bør i ærlighedens navn nu slettes.*)

1884 D. 14. Sept. Over 300 studerende fra the Madras Christian College protesterer imod angrebet imod HPB. Og de kom samme sted fra som de som anklagede H. P. Blavatsky i deres tidsskrift.

1884 Oct.-Nov. W. Q. Judge forlader Indien og vender tilbage til US.

1884 D. 1. November. Går HPB ombord på skibet mod Indien – stopper op i Cairo for at sikre information om Coulomb ægteparret som hun havde mødt der i 1871-2. (Uden penge, havde de tidligere appelleret til hende om hjælp i Bombay, og var blevet givet hjælp og givet arbejde og bolig i Bombay og Adyar.)

1884 D. 15. November. Olcott vender tilbage til Adyar fra Europa.

1884 D. 21. December. HPB vender tilbage til Adyar – besøges den næste dag af Richard Hodgson, undersøger for The Society for Psychical Research (SPR).

1884 D. 23. December. Fru Coulomb publicerer hendes bagvaskende pamflet med overskriften "Nogle Beretninger om Mit Samkvem med Madame Blavatsky, fra 1872-1884". (Engelsk: Some Account of My Intercourse with Madame Blavatsky, from 1872 to 1884.) Hodgson, er perpleks, besøger missionærerne og Coulomb ægteparret.

1885 D. 3. Januar. Hodgson er betaget af missionær synspunkterne og deres påstande imod Teosofi og HPB. Han begynder at interviewe folk i Indien. Mest de som i forvejen er imod Theosophical Society og H. P. Blavatsky.

1885 D. 26. Marts. Hodgson forlader Indien efter at have besøgt Adyar – ingen hentydning til "Rapport positionen" han vil skrive imod Theosophical Society og HPB.

1885 Marts. HPB tillades ikke af TS Rådet at gå i retten mod Coulomb ægteparret mht. Loven om bagvaskelse. (En sådan lov fandtes den gang.) De er bange for at omdømmet i TS vil lide skade, og at Mahatma'ernes, dvs. Mestrenes, navne ville blive yderligere vanhelliget hvis de trækkes gennem retssalen. HPB har desuden ikke selv nogen penge og opgiver blandt andet derfor en

retssag. Og især desuden fordi en retssag på forhånd ville blive unfair pga. anklagens karakter og pga. hendes af hende selv påståede etisk karmiske muligheder.

1885 D. 29. Marts. HPB indgiver hendes opsigelse som Korresponderende Sekretær for TS pga. af omstændighederne.

H. P. Blavatsky skrev en artikel, som aldrig blev sat i avisen. Her er et centralt citat:

"Efter en tid, når det vises at på trods af mit fravær, at de lejlighedsvis manifestationer ved Mahatmaernes evne, og deres kommunikation, fortsætter som før, uanset personligt eller pr brev med nogle udvalgte medlemmer; at fænomener, kort sagt, finder sted på den samme måde som de altid har gjort det; og at intet virtuelt set er forandret ved min trækken mig tilbage; kun så vil vores opponenter opfatte, at uanset hvad den virkelige natur af vores Mahatmaer er, uanset de er af kød og blod, eller "blærer og lagner" – så er de sandelig ikke en skabelse udført af din meget pligttopfyldende tjener,

H. P. BLAVATSKY. "

WHY I DO NOT RETURN TO INDIA, HPB, ARTIKEL; BCW. Vol. 12, p. 162. BCW. Vol. 6, p. 284.

1885 D. 31. Marts. HPB bæres alvorligt syg ombord på et skib med retning mod Europa.

1885 D. 23. April. HPB ankommer i Napoli.

1885 D. 3. November. Hendes doktor (Dr. Leon Oppenheim) udstedte et certifikat som viste at hun var ude af stand til at få børn pga. en medfødt defekt i hendes kønsorganer, og at hun var jomfru.

HPB TO APS, p. 177. Dr. L. Oppenheim's certifikat citeres fuldt ud i Kingsland, THE REAL HPB p. 54

Citat fra certifikatet kommer her:

"Den undertegnet bevidner, at Madame Blavatsky, fra Bombay – New York Korresponderende Sekretær for the Theosophical Society – er for nuværende under behandling af undertegnede. Hun lider af Anteflexio Uteri, højst sandsynlig fra hendes fødsel; fordi som bevist ved en minutiøs eksamination, har hun aldrig båret et barn, ej heller har hun haft nogen gynækologisk sygdom.

(Underskrevet) DR. LEON OPPENHEIM WURZBURG, 3rd November, 1885."

Og senere (Underskrevet) DR. MED. ROEDER, 3rd November, 1885 – som vidne. Og også (Underskrevet) DR. HUBBE SCHLEIDEN. (-) FRANZ GEBHARD, November 4th, 1885. Kingsland, THE REAL HPB p 54

1885 November-December. HPB i Würzburg, Ludvigstraße, nr. 6 i Tyskland. Et sted hvor de velhavende i Würzburg boede i perioden. Countess Wachtmeister drager omsorg for hende. Hun kommer sig over sin sygdom – begynder at skrive Den Hemmelige Lære. Countess Wachtmeister skriver i en artikel Juni 1891, at der skete fænomener hver dag i den periode!

Se Wachtmeister "Reminiscences of H. P. Blavatsky", og Den Hemmelige Lære, 1888.



"Blavatsky-huset" i Würzburg

1885 December. En 200 siders beretning af Hodgson's undersøgelse publiceret i SPR's Proceedings – løgnagtig, unøjagtig og fornærmende mod HPB.

Se [Hodgson RAPPORTEN fra SPR](#) på Daniel Caldwell's hjemmeside på Engelsk.

The Encyclopedia Britannica, 14th Edition, siger:

"...Mens hun var i Indien da udviste Madame Blavatsky mange fænomener som blev godtaget af mange, og ofte miskrediteret af de som ikke havde set dem; enhver anstrengelse blev gjort i visse grupperinger for at bringe hendes arbejde og lære i vanrøgt. På trods af denne opposition, og en meget ugunstig rapport om hendes fænomener fra et Medlem af the Society for Psychical Research, som tog til Indien for at undersøge sagen, men aldrig selv så nogen fænomener, da havde Madame Blavatsky i 1891 næsten 100.000 tilhængere i alle egne af verden."

Senere påstod SPR at fordi "rapporten" ikke havde deres officielle tilslutning, så, ville de derfor lade den stå, selv om den tilsyneladende var skadelig for TS. Denne "rapport" blev til sidst omstødt af SPR i 1986 og i betragtning af beviser som påviste den at være fordomsfuld, unøjagtig og usand. HPB blev desuden aldrig givet adgang til vidnesbyrdene eller de såkaldte breve sagt at være hendes som Fru C. havde forfalsket og publiceret.

Alle tilbageværende eksisterende dokumenter er nu i British Museum og disse breve (tidligere fremlagt af Fru Coulomb) som nu er blevet eksamineret af en upartisk ekspert er blevet fastlagt at være forfalskninger. Se Adlai Waterman i hans nekrolog: Obituary: The 'Hodgson Report' on Mme. Blavatsky, 1885-1960, Adyar, TPH; også Hr. Vernon Harrison fra SPR udpegede mange fejl i "Hodgson Rapporten." Se hans artikel "J'ACCUSE," i the Journal of the SPR, April, 1986, Vol. 53, pp. 286-310. Den findes på Internettet.



RICHARD HODGSON, LL. D.,
BOSTON, MASS.

En af Hodgson's beskyldninger havde været at HPB havde forfalsket "Mahatma Brevene." Og beskyldninger om at hun indrømmede at hun snød med manifestationer i nogle af hendes egne breve. (Men dem havde enten Hr. eller Fru Coulomb stjålet og selv forfalsket.) Et vigtigt modsvar på H. P. Blavatsky's tid var at det allerførste og ret ukendte Mahatmabrev fra 1870 til H. P. Blavatsky's tante Nadja (1828-1919) var i samme håndskrift som de meget senere centrale breve fra Mester KH. I nyere tid: Vernon. Harrison's opdagelser er parallelle og godtager de fra Dr. C. Marshall (1980). Den sidstnævnte brugte computer-analyse af skrive-stilene og syntaks brugt af HPB og Mestrene for at bevise at hun ikke kunne være forfatter af brevene.

Se "A Syntactic Investigation into the Possibility of Forgery by Helena P. Blavatsky, a 19th Century Occultist," Viewpoint Aquarius, London, Oct. 1980.

Den værste beskyldning var måske anklagen om at hun var Russisk spion. Det var hun ikke. Englænderne troede ikke på det i England. Men Guvernøren i Indien gjorde tilsyneladende. Derfor vendte HPB ikke tilbage til Indien. Dette skrev hun i nogle breve til andre teosoffer. Blandt andet til J. Ralston Skinner og A. P. Sinnett. (Forfatteren til denne tekst påstår at han ved, at anklagen ikke er sand. Hvis hun absolut skal kaldes spion, så kald hende "spion" for gruppen af folk som har visdom, dvs. Himalaya Mestrene. En såkaldt uselvsk hjerte-spion. Det synes mere retfærdigt i lyset af de gerninger og handlinger hun udførte, og hendes samlede forfatterskab indenfor visdomslære; Morten Nymann.) H. P. Blavatsky skrev endda et brev til Richard Hodgson imod hans anklage om at hun var en spion. Hun overlod ham til hans samvittighed i den forbindelse. HPB udførte magiske tricks allerede i 1859-1862 i Rusland flere steder for over hundreder af mennesker, en del af de meget kendte personligheder i datidens Rusland. Skulle hun så være spion på det grundlag? Nej. H. P. Blavatsky benægter også anklagen i en officiel artikel. HPB TO APS p. 76, 94-95, 136-139.

I et stykke tid havde Hodgson-SPR Rapporten et ret så ødelæggende resultat. Den eneste positive værdi den havde var at den frasorterede fjender fra venner af videnskabelig visdoms forskning og konsoliderede de som støttede HPB eller Theosophical Society.

1885-6 Sinnett skriver biografien om Blavatsky med titlen: "Some Incidents in the Life of Madame Blavatsky". Og udgiver den senere i år 1886. HPB TO APS p. 149

1886 D. 1. Januar. HPB, sendte den dag et formelt protest brev, til "Teosoffer og Mennesker med Ære." ("Theosophists and Men of Honour.") Men, ind til hendes død var HPB nødt til at tage tilflugt til lovens retssale for at beskytte hendes ære og TS som blev angrebet igennem hende.

1886 April. W. Q. Judge i New York signalerede fornyet arbejde. Den første udgave af The Path (det teosofiske tidsskrift i USA på den tid) blev udgivet. Finansieret totalt af ham selv. Senere læsere og venner så dets værdi, og assisterede ham, og udbredte dets cirkulation. Stor interesse i Amerika og flere centre/lojer. Respekten for HPB og for TS blev forøget.

1886 Maj-Juli HPB besøger Gebhard ægteparret i Elberfeld, Tyskland hvor hun besøges af hendes søster Vera og hendes tante Nadja.

1886 Juli. HPB bevæger sig til Ostende, Belgien.

HPB TO APS p.201

1886 Efterår-Vinter. London studerende besøger hende gentagne gange og søger at få hende til at komme og bo i London.

1886 November-December. Den første installering af Bind I af Den Hemmelige Lære (The Secret Doctrine) kopieres og sendes til Adyar til T. Subba Row (1856-1890), en af HPB's Mesters chealer, med henblik på gennemsyn og noter som de tidligere var blevet enige om. Subba Row, en indviet chela og af baggrund ortodoks Brahmin er bekymret for at for meget af den hemmelige visdom skal afsløres for den profane verden, og afviser at udføre det lovede arbejde på trods af den sandhed at han ved at Mesteren selv direkte har inspireret og endda dikteret dele af arbejdet til HPB. Hans ortodoksi var barrieren. HPB TO APS p. 64 197 222

1887 Vinter-Forår. Venner fra London fortsætter med at besøge HPB i Ostende (Belgien) hvor hun havde levet i isolation udelukkende hjulpet af Countess Wachtmeister.

De bønfaller hende om at komme og bosætte sig i England, i London. De påberåber, at London Logen under Hr. Sinnett havde forsøgt at interessere "overklassen", og var blevet stagnerende. HPB lader sig overtale. Archibald og Bertram Keightley arrangerede for indkvartering og hjælp hende i hendes overførsel der til.

1887 Marts. HPB, falder dog først udmattet i en koma som hun vågner op fra, sådan som det er sket mange gange førhen, med fornyet energi. Hun fortæller senere hendes venner at i løbet af hendes koma periode, der var hun blevet besøgt af hendes Mester og var blevet givet et valg om, død gennem kropslig død, eller fortsættelsen af hendes tidligere liv med at lide meget for at færdiggøre Den Hemmelige Lære. Hun valgte at forblive og færdiggøre dette værk.

1887 D. 1. Maj. HPB er nu i London hvor venner har arrangeret et sted til hende at opholde sig og arbejde. I stand til at arbejde igen, arbejder hun dag og nat med henblik på at bringe bogen Den Hemmelige Lære til en færdiggørelse. Den del der var sendt til Indien blev omskrevet, manuskriptet sendt der til blev aldrig returneret til hende.

1887 Maj. Blavatsky Logen i TS lanceres.

1887 D. 25. Maj. Et publicerings-hus grundlægges i London [Theosophical Publishing Company] for at hjælpe med fremstillingen af Den Hemmelige Lære.

1887 September. Den første udgave af HPB's tidsskrift Lucifer (dvs. Venus, Morgenstjernen, Lysbringeren) udkommer. Hensigten med tidsskriftet erklærer hun er, at "Bringe de Skjulte Ting i Mørket frem i Lyset." Dens vægtlægning skulle være etik og filosofi snarere end psykiske fænomener og spiritualisme. Mabel Collins tilbød at være Med-Redaktør og blev godtaget. Hun arbejder som dette i en kort tid. Senere, blev den nyankomne teosof - Annie Besant - Med-Redaktør, efter hun havde læst og anmeldt Den Hemmelige Lære.

Yderligere så forklarer hun at "LUCIFER ... Lysbringeren er Morgenstjernen ... og 'LUCIFER' er ikke en profan eller satanisk overskrift. Det er det Latinske Luciferus. Lys-bringeren, Morgenstjernen, ækvivalent til den Græske Phosphorus ... Navnet på Daggrøets rene Budbringer."-- Yonge.

HPB var således i stand til at samle Teosoffer rundt om hende som var seriøse studerende og som var ivrige efter at modtage mundtlige råd fra hende, og modtage direkte svar fra hende på deres spørgsmål.

1888 HPB var på denne tid besluttet på at TS, indenfor rammerne af Konceptet for Tankefrihed, skulle være mediet som Teosofi ville blive udbredt ved hjælp af, i det mindste i alle disse områder hvor hun havde en fri hånd til at gøre det.

Men, teosofi er Gudernes Visdom og Videnskab. Som Olcott sagde blot med andre ord: *"Vi nægter at der er den mindste konflikt mellem sand religion og sand videnskab. Vi benægter at nogen som helst religion kan være sand, hvis den ikke hviler på videnskabelige grundlag."....."Hvis Psykologi er en videnskab, - og Psykologi inkluderer lærdom om guddommelig visdom – så er denne søgen efter religiøs sandhed - religions videnskabelige grundlag. Teosofi er derfor religions videnskabelige grundlag, for denne efterforskning er Teosofi."*

(Se "Theosophy : religion and occult science", 1885, p. 144-148)

Og det er det som hver enkelt søger at finde ud af hvad er, som medlem af Theosophical Society. Meningen med livet. Med det vigtige forhold in mente, at ingen har ret til at påtvinge andre hvad dette eller den mening måtte være. For Theosophical Society udbreder en vidensbaseret og videnskabelig tilgang til uselvsk visdom i en søgen efter at etablere et Universelt Broderskab for Menneskeheden. Og ikke en baseret på tro. For tro er ikke viden.

Se "Theosophy : religion and occult science", af H. S. Olcott, 1885, p. 145-148. "Nøglen til Teosofien," af HPB, s. 1-3, s. 19.

"Nøglen til Teosofien," af HPB, s. 19 – om tankefrihed:

"Medlemmerne af the Theosophical Society har generelt betraget frihed til at fremføre hvilken religion eller filosofi de måtte ønske, eller ingen hvis de ønsker dette, såfremt de er i sympati med og klare til at udføre en eller flere af de Foreningens tre formål. Selskabet er en filantropisk og videnskabelig organisation der søger at udbrede ideen om broderskab baseret på praktiske i stedet for teoretiske linier. Medlemmerne kan være Kristne eller Muslimere, Jøder eller Persere, Buddhister eller Brahminere, Spiritualister eller Materialister, det betyder ikke noget".

ESOTERISK SEKTION OPSTARTES I TS

Det blev ligeledes følt at føde til de som søgte endnu dybere efter oldtidens hemmelige lære skulle gives. W. Q. Judge havde skrevet til HPB fra New York d. 18. Maj 1887 og bad hende om hvorvidt hun kunne tillade dannelsen af en "Esoterisk Sektion i TS" hvor de som ønskede at trække sig tættere på Mestrene og Deres Arbejde kunne komme ind og lære, og blive "testet" – meget lige som i det havde blevet gjort i de tidligere "Mysterier".

1888 Oktober. En offentlig note annoncerede dannelsen af HPB's Esoteriske Sektion blev fremlagt i Lucifer. Noten blev også offentliggjort i The Path og andre steder. Den Esoteriske Sektion blev fremlagt som fuldkommen uafhængig af Theosophical Society. Hvert af medlem kunne danne sin helt egen version af en Esoterisk Sektion hvis de ville. BCW. Vol. X, p. 154. BCW. Vol. IV, p. 600.

1888 November-December. W. Q. Judge kommer til London. Han hjælper HPB med at udarbejde Reglerne og Løftet med hensyn til "Esoterisk Sektion." På hans tur, besøgte W. Q. Judge, som var blevet født i Irland, også Dublin Logen i TS, og videregav en stor del af hans entusiasme til dets medlemmer. Hans tur tjente som en inspirations-punkt for en ny generation af Irske poeter og forfattere, så som W. B Yeats, George W. Russell (AE) og andre. BCW. Vol. X, p. xxiv.

DEN HEMMELIGE LÆRE PUBLICERES

1888 D. 20. Oktober Bind 1 af Den Hemmelige Lære blev endelig publiceret. Bind II blev udgivet i December. Det havde taget HPB fire år at færdiggøre hendes magnum opus.

Den originale 1888 udgave af Den Hemmelige Lære er i to bind.

Den Hemmelige Lære er baseret på versene (stanzas) fra Dzyan Bogen (Visdom Bogen); og skrevet med en stil helt forskellig fra den foregående bog Isis Unveiled. Det var blevet nødvendigt, efter over 10 år, med søgende studerendes overvejelse og forespørgsler efter tidsaldrenes visdom, at give dem materiale som var både filosofisk dybdegående så vel som nøjagtig historie om evolution af Naturen og af Mennesket, og af religionernes oprindelse.

Om hendes egen bog, Den Hemmelige Lære, skrev HPB:

"Det er skrevet for menneskehedens skyld, og det må bedømmes af menneskeheden og de fremtidige generationer. Dets forfatter erkender ingen inferior appel-instans. Misbrug er hun vant til; bagvaskelse er hun dagligt bekendt med; og hun smiler i stille foragt af bagtalelser."

"...der er omkring et halvt dusin Teosoffer som har været travlt beskæftiget med at redigere den, som har hjulpet mig med at arrangere stoffet, korrigere det ufuldkomne Engelsk, og forberede den med henblik på trykning. Men det som ingen af dem nogensinde vil påstå fra den første til den sidste, er den grundlæggende doktrin, de filosofiske konklusioner og læresætningerne. Intet af dette har jeg opfundet, men har ganske simpelt udgivet det jeg er blevet belært om; eller som citeret af mig i den Hemmelige Lære (Bind I, xlvi) fra Montagne: 'Jeg har her kun samlet en buket af udsøgte (Østlige) blomster, og har ikke bragt noget af mit eget andet end snoren som holder dem sammen.' " BCW. Vol. XIII, p. 202 "MY BOOKS"

Mange af de fineste sind på hendes tid blev influeret af ideerne som Den Hemmelige Lære fremlagde. Nogle er: Dr. Hubbe-Schleiden, redaktør af The Sphinx; J. Ralston Skinner, Kabbalist; Sir. William Crookes, George W. Russell (AE); W. B. Yeats, W K. Magee, Charles Weekes. Også Annie Besant, som efter at have anmeldt Den Hemmelige Lære interviewede HPB og efterfølgende blev hendes hengivne studerende, med-arbejder og ven.

1889 D. 10. Maj. Annie Besant, som var blevet bedt om at anmelde Den Hemmelige Lære da den blev publiceret, blev ramt dybt af den tydelige værdi af visdom der i. Hun besøgte HPB for at interviewe hende og for at diskutere Den Hemmelige Lære. Hun blev medlem af Theosophical

Society i London og etablerede herefter sig selv, som HPB's assistent. Hun blev med-redaktør af Lucifer tidsskriftet med HPB, og var i stand til at give hende nogen aflastning fra hendes konstante dags-lange arbejde. Dette var to år før HPB's legeme døde.

Annie Besant tilbød hendes eget hjem som et tilflugtssted til den syge og trætte HPB og dette tilvejebragte hende muligheden for en "ferie."

NØGLEN TIL TEOSOFIEN

1889 Juli. HPB skrev og publicerede Nøglen til Teosofien. Den er skrevet i spørgsmål og svar form så at hendes studerende kan lære hvad TEOSOFI er, og derefter bruge det til at lære andre søgende det. Hun angav under-titlen: "En klar redegørelse ... om ETIK, VIDENSKAB, og FILOSOFI til studiet som The Theosophical Society blev grundlagt ud fra."

Den 2nd udgave publiceret i 1890 indeholder ved slutningen af bogen yderligere: en 60 siders Ordbog.

STILHEDENS RØST

1889 Juli. HPB rejste til Fontainebleau for at hvile og brugte tiden der til at skrive hendes sidste bog: Stilhedens Røst.

Publiceret senere i 1889, Stilhedens Røst blev dedikeret til "de få" – de som ønskede at gøre Teosofi til en "levende kraft i deres liv."

Til de som valgte på daglig basis at gøre personlig brug af de etiske forskrifter fundet i Teosofi, så er disse praktiske programmer dedikeret med henblik på studie, da de er programmer for metafysiske udtalelser om fakta i Naturen.

Madame Blavatsky lærte at teosoffer bør gøre Teosofi en guide i deres liv. For aspiranten der søger selv-udvikling, gav den glimt af fremtiden – om "målet" som alle kan aspirere hen mod – en "gude-lignende" livsstil.

1889 Jul. I overensstemmelse med det først Formål i TS: "at danne kernen i et Universelt Broderskab," blev en klub for en fattig del af London's "arbejdende kvinder" åbnet. Nogle af TS medlemmerne gav af deres fritid og energi til at tilvejebringe en anden slags miljø for disse dårligt stillede personer. Dette kunne blive betragtet som en af de første synlige resultater af den store forandring i holdningen som ville feje hen over hele verdenen i løbet af de efterfølgende årtier, hvor rettighederne for kvinder, for fattige og de udstødte blev givet en forøget vægt og omsorg. HPB blev bedt om at åbne den.

1889 Andre vigtige Teosofiske aktiviteter i 1889 bør noteres. Olcott blev inviteret til at tilbringe fire måneder i Japan arbejdende med at give mere liv og sammenhængskraft til forskellige Buddhistiske religiøse grupper der. Han havde succes med et forsøg på at bibringe mere

forståelse, førende til foreningen, mellem de to store Skoler af Buddhisme, den Nordiske (Mahayana) og den Sydlige (Hinayana).

1890 Juli. Administrativt var det blevet nødvendigt for den Europæiske Sektion i TS Logerne at organisere dem selv i en mere effektiv gruppe. Med HPB som deres Forkvinde og enigheden hos Olcott som Formand i Theosophical Society på Livstid, blev den EUROPÆISKE SEKTION for TS etableret.

1890-1891 Bogen *The Transactions of the Blavatsky Lodge* blev udgivet i to dele. Dette materiale blev forberedt fra stenografiske rapporter udført i løbet af spørgsmål og svar sessioner i Blavatsky Logen (Dec. 1888-Marts 1889). HPB's svar blev oplevet at kaste yderligere og vigtigt lys på emner behandlet i Den Hemmelige Lære, om emnet for Drømme og Tilstande af bevidsthed og andre forhold. Begge dele blev redigeret af HPB før publicering.

DR. COUES BAGVASKER H.P.B. I NEW YORK SUN – AVISEN TRÆKKER SENERE SINE UDTALELSER TILBAGE

1890 D. 20. Juli. I Amerika oplevede Professor Elliot Coues, i Washington D. C., som havde sigtet efter at blive Formand for den AMERIKANSKE SEKTION af TS (som W. Q. Judge i mange år havde været General Sekretær for), sig selv i modsætning med de oprindelige TS formål og deres funktion, og da han ikke var i stand til at gennemtvinge sine ønsker og ideer på Sektionen, eller overfor HPB, eller udstøde W. Q. Judge, så publicerede han i The New York Sun avisen en ærekrænkende artikel angribende HPB.

Denne artikel bragte alle de injurier som hidtil var blevet rettet mod HPB's karakter. Dette behøvede øjeblikkeligt at blive oprejsning i Retten.

W. Q. Judge anlagde i overensstemmelse hermed en sag om injurier på vegne af HPB. HPB så ikke den endelige succes af denne retssag, da hun døde før dommen blev afsagt.

The New York Sun undersøgte fuldt ud enhver anklage som Prof. Coues havde fremført og fandt frem til at ingen af dem havde noget på sig.

I overensstemmelse hermed foretog The New York Sun en fuld tilbagetrækning af sine anklager, og inviterede W. Q. Judge til at skrive en artikel om HPB, hvilket han gjorde, med titlen "The Esoteric She." Vigtigheden af dette bør ikke tabes at overfor anmeldere af H. P. Blavatsky's liv og arbejde: enhver anklage og ethvert rygte som der var blevet cirkuleret imod HPB var her blevet bevist ikke at have noget på sig.

Efterfølgende biografer af HPB har ikke alle taget passende hensyn til denne sandhed. HPB er her ikke længere til at modgå det, eller forsvare sig selv. Nogle få at hendes venner vil altid forlange "fair play".

H. P. BLAVATSKY'S KROP DØR

1891 D. 8. Maj. På denne dag døde HPB, som havde lidt af kronisk mandel sygdom i mange år og som havde pådraget sig influenza – en epidemi hærgede i godt et år i London – efter nogle få dages sygdom, kl. 14.25 i tilstedeværelse af flere af hendes venner.

Hendes sidste ord blev angivet af hendes venner som den gang var til stede:

"Hold kæden ubrudt. Lad ikke min sidste inkarnation være en fejltagelse."

1891 D. 11. Maj. Hendes krop blev kremeret i Woking krematorium, Surrey, efter en enkel tjeneste udført af hendes venner og tilhængere.

Nyhederne om hendes død spredte sig som en ildebrand. Telegrammer og breve med kondolence og sympati strømmede ind som om hun havde været en af de store herskere i tidsalderen. Pressen verden rundt noterede sig hendes bortgang og brugte lejligheden til at diskutere hendes arbejde og Teosofi igen.

The Indian Mirror skrev d. 15. Maj, at:

"Hun tilhørte ikke denne nation eller nogen anden. Denne vide verden var hendes hjem, og hele menneskeheden var hendes brødre . . ."

(Se Sylvia Cranston "HPB", p. 412)

En redaktionelt indlæg i New York Tribune fra d. 10. Maj, 1891, (som så dybere end alle bagvaskelserne som hun havde modtaget af tabloid pressen lød som følger):

"Få kvinder i vores tid er blevet mere vedholdende fejl repræsenteret, bagvasket, og nedgjort, end Madame Blavatsky, men selv om ondskab og uvidenhed gjorde deres værste imod hende, så er der rigeligt med indikationer på at hendes livs-værk vil gendrive sig selv, at det vil overleve, og at det vil virke for det gode . . . Madame Blavatsky's liv var et bemærkelsesværdigt et, men dette er ikke stedet at tale om dets omskiftelser. Det må være tilstrækkeligt at sige at i næsten tyve år havde hun hengivet sig til udbredelsen af doktriner; hvis grundlæggende principper er af den mest ophøjede etiske karakter. . . Madame Blavatsky mente at regenereringen af menneskeheden skal baseres på udviklingen af uselvisk adfærd. Dette var hun enig med de største tænkere om, ikke kun i nutiden, men gennem alle tider. . . Dette alene vil berettiggende hendes lære til den oprigtige og seriøse vurdering af alle som respekterer de indflydelser som etablerer retfærdighed . . . og en eller anden dag, hvis ikke med det samme, så vil hendes hensigters ophøjethed og renhed, visdommen og omfanget for hendes lære, blive mere fuldt ud anerkendt, og hendes minde vil blive tildelt den hæder som det rettelig er berettiget til."

EFFEKTEN AF HPB'S ARBEJDE

Det ville være vanskeligt at måle den udstrækning som de Teosofiske læresætninger har påvirket nogle af "menneskernes ledere," og de sociale og økologiske strukturer i vores tid, 100 år senere. Der er sket en enorm forandring i tænkningen og en mere medfølelse agtelse overfor samfundet og væsnerne i verdenen omkring os.

Ordet "Teosofi" er kendt af mange, selv om de er usikre på selve ordets definition som viden eller en videnskab sådan som med-grundlæggerne af Theosophical Society angav den.

STORE TÆNKERE SOM BLEV PÅVIRKET AF TEOSOFI

Nogle af de store navne er eller var, enten medlemmer af TS, eller på et eller andet tidspunkt forbundet med eller påvirket af Theosophical Society. Her er nogle af dem:

Dr. Albert Einstein (som siges at have haft en kopi af Den Hemmelige Lære på hans skrivebord klar til brug); Thomas A. Edison, (teosof og opfinder); Prof. William Crookes (teosof, kemiker, fysiker, opdager af det fjerde stoflige tilstand af plasma i år 1879); Camille Flammarion (astronom); A. O. Hume (teosof, kaldt ornitologiens Fader i Indien, administrator, og grundlægger Den Indiske National Kongres – en organisation som i starten var social humanitær, men som senere blev et rent politisk parti).

M. K. Gandhi, Motilal Nehru, Bhagavan Das, Bhavani Shankar, Subba Row, og hundreder af kendte Indere. Annie Besant (Social reformator); Herbert Burrows, og Christmas Humphreys (teosof, Buddhist, filosof, social reformer); Rudolph Steiner (grundlægger af Antroposofisk Selskab); Piet Mondrian (kunstner); B. P. Wadia (arbejds-reformator, filosof, grundlægger af Det Indiske Institut for Verdens Kultur)

Dr. Alexander Wilder og G.R.S. Mead, (teosoffer, Greek scholars); Charles Johnston (teosof, Orientalist og Sanskrit kyndig); Baron du Potet (healer og magnetist); Alexander Aksakof (Kansler i det Imperiale Rusland); Rev. H. Sumangala (teosof, Ypperstepræst hos de Singalesiske Buddhister); W. B. Yeats and George W. Russell (AE) (poeter og forfattere fra Irland).

Col. H. S. Olcott, (teosof, jurist, forsker og journalist); Kandinski, Paul Klee, (kunstnere); Scriabine, (musiker); Nicholas Roerich (kunstner); James Joyce, D. H. Lawrence, T.S. Eliot, Henry Miller (forfattere); D. T. Suzuki (teosof, og Specialist i Buddhisme); Kazi Dawa Sandup (oversætter af Den Tibetanske Dødebog) ... Listen kan udvides med mange andre.

ANGREB PÅ TEOSOFI OG MOD HPB

Det er interessant og vigtigt at bemærke at de fleste af "angrebene" udført mod Teosofi har være rettet mod at miskreditere HPB eller mod Theosophical Society. Hvorvidt angrebene imod HPB er retfærdige, må den enkelte afgøre med sig selv. Men min egen oplevelse er, at når talen falder på angrebene imod Theosophical Society, så savner de fleste af angriberne selv at komme med et godt alternativ til en forbedring eller forbedringer af Theosophical Society's etiske formål, dets Koncept

for Tankefrihed, og det organisations-struktur med udstrakt selvstyre til de enkelte afdelinger i hvert land, samt til de enkelte centre/loger.

I de sidste 150 år synes der ikke at have været en religions-filosofisk og videnskabelig organisation som i den grad er blevet trukket gennem sølet, bagvasket, hånet, og kastet mudder efter som Theosophical Society er blevet det. Og hvorfor mon? Skyldes det dens formål, eller dens specielle Koncept for Tankefrihed, eller dens organisations-struktur? Eller er der andre forhold? Det vides at Theosophical Society i dens første år blev etableret som direkte i opposition til to tanke-systemer: A. Jordnær materialisme, som svarer til Egoisme. B. Dogmatisk Religion, og især Kristen Dogmatik, som blot blev angivet som et andet ord for – Tyranni, med dets evige helveder med evig tortur varetaget af en påstået god Guddom som siger at mennesket selv skal tilgive alt og alle, men hvor Guddommen ikke selv behøver at gøre det.

HPB skrev:

"I de sidste femten år...er en uophørlig strøm af beskyldninger blev hældt ned over mig. Hver injurierende anklage, fra umoral og den "russiske spion" teori ned til at jeg handler under falske forudsætninger, til at være en kronisk bedrager og en levende løgn, en afhængig drukkenbolt, en udsending fra Paven - betalt for at nedbryde Spiritisme, og den inkarnerede Satan .. Enhver bagvaskelse, der kan opfattes er blevet bragt til at skyldes mit private og offentlige liv. Sandheden er, at ikke en eneste af disse anklager nogensinde er blevet dokumenteret, ... Jeg har levet omgivet af venner og fjender lige som i et glashus, - intet kunne stoppe disse onde, giftige, og gennemførte skrappelløse tunger.

MY BOOKS - HPB ARTICLES, Vol. I, p. 477

KILDER DANSK:

Den Hemmelige Lære, af HPB 2 original Bind (+ 1500 sider), 1. udgaven 1888, oversættelse Juni 2016, med identiske side tal, identiske diagrammer, figurer og tabeller. Gratis Internet-version. (<http://www.global-theosophy.net>)

Nøglen til Teosofien, af HPB, 2. udgaven 1890, inklusiv ordbog og indeks, 370 sider. Samme sidetal som i Engelsk udgave. Gratis Internet-version. (<http://www.global-theosophy.net>)

Skatte fra Østen, af HPB, 1. udgaven, 1890, 222 sider. Gratis Internet-version. (<http://www.global-theosophy.net>)

Teosofisk Ordbog, af HPB, 1. udgaven, 1892, posthumt udgivet. Gratis Internet-version. (<http://www.global-theosophy.net>)

Stilhedens Røst, af HPB, 1. udgaven, 96 sider. Boghandlen.

Erindringer om H. P. Blavatsky og Den Hemmelige Lære af Grevinde Constance Wachtmeister, 1. udg. 1893, 91 sider; oversættelse Sigrød Møller 1976. Gratis Internet-version. (<http://www.teosofiskforening.dk>)

KILDER ENGELSK:

Isis Unveiled 1877 - 2 bind (1,300 sider +) faksimile genoptryk af 1'te udgave

The Secret Doctrine 1888 - 2 bind (1,500 sider +) faksimile genoptryk af 1'te udgave

Indeks til The Secret Doctrine 1939 - (180 sider)

KEY = The Key to Theosophy 1890 - (370 sider) faksimile genoptryk af 2'nd udgave

The Voice of the Silence 1889 – verbatim faksimile genoptryk af den originale tekst.

GLOS = The Theosophical Glossary 1892 - (389 sider) faksimile genoptryk

Transactions of the Blavatsky Lodge 1889 - (150 sider) verbatim genoptryk

A Modern Panarion 1895 - (504 sider) faksimile genoptryk af bind indeholdende tidlige artikler af HPB.

Theosophical Articles af HPB - 3 volumes (1,550 + sider & Indeks) verbatim genoptryk af originale artikler.

Theosophical Articles & Notes af HPB og andre - (310 sider & Index, 70 pp. Af HPB ikke inkluderet i det ovennævnte 3 bind sæt) verbatim genoptryk af originale artikler.

Five Messages to American Theosophists af HPB (1888 -1891) - (32 sider)

FIVE YRS of THY = Five Years of Theosophy af GRS Mead m.fl. - (575 sider, Index) faksimile reprint of 1885 edition

BCW = BLAVATSKY: Collected Works (TPH) = Blavatsky's Collected Writings i alt 15 Bind, det ene et Indeks. (Skrifter fra H. P. Blavatsky i perioden 1874-1891) Boris de Zirkoff var redaktøren bag de fleste bind. Også Dara Eklund og Nicholas Weeks var med, og andre. Boris de Zirkoff var søn af H. P. Blavatsky's niece.

INCIDENTS = Incidents in the Life of Madame Blavatsky, af A. P. Sinnett, 1. udg. 1886.

Reminiscences of Madame Blavatsky and The Secret Doctrine, by Constance Wachtmeister, 1. udg. 1893, 162 sider.

HPB to APS = The Letters from H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett, 1. udg. 1925, og 1973.

KINGSLAND = The Real HPB, by William Kingsland, 1928.

THST = The Theosophist. The central magazine of the TS founded year 1879.

HPB SPEAKS = HPB SPEAKS Vol. I + II by C. Jinarajadasa, 1950-1951.

Irish Theosophist = The Irish Theosophist. Magazine for the TS in Ireland, years 1892-1897.

PATH = The Path. The TS Magazine for the TS in America, 1886-1896.

HPB = HPB -- "HELENA BLAVATSKY," af Sylvia Cranston, 1993.

MOD. PANAR. = MODERN PANARION, - mindebog for H. P. Blavatsky. Redaktør GRS Mead, 1895.

ODL = Old Diary Leaves af H. S. Olcott, Bind 1-5. Udgivet 1895-1906.

ML = The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, 1923, af A. T. Barker.

T. FORUM = Theosophical Forum. Magazine from 1929-1944. TS Pasadena. Organisationen som blev dannet da W. Q. Judge brød væk fra TS, eller omvendt alt efter synsvinklen.

THE LETTERS OF THE MASTERS OF WISDOM, SERIES 1 og 2, 1925, af C. Jinarajadasa.